

DE TRE STORA ANDLIGA HÖGTIDERNA

Det sägs att i framtiden kommer alla människor med andlig läggning att fira samma helgdagar, vilket kommer att medföra en koncentration av andliga krafter och en gemensam andlig strävan och åkallan under dessa högtider, som kommer att bidra till förändringar i mänsklighetens medvetande..

I det årliga kretsloppet kommer dagarna runt fullmånen att uppmärksammas och utav dessa 12, ibland 13 högtider, finns tre andliga höjdpunkter: Påsken, Wesak och Den goda viljans högtid. De är symboler för ett grundläggande gudomligt syfte som kommer att få förankring när olika religiösa traditioner, var och en på sitt sätt, både bejakar och tar hänsyn till mänsklighetens och Guds unika, årliga ömsesidiga närmande. Detta samtidiga erkännande är något som är grundläggande för den nya världsreligionen.

Dessa tre större högtider följer på varandra och leder till en förlängd andlig strävan som både lägger grunden till arbetet och påverkar inriktningen för de övriga månaderna av året.

Vid fullmånen i Väduren firar vi påsken som den första högtiden. Denna högtid representerar uppståndelse eller transformation, början till något nytt, pånyttfödelse. Detta är den återuppståndne levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins överhuvud. Han är uttrycket för Guds kärlek. Under påskens fullmåne uppmärksammas den andliga hierarkin, som han leder, och man betonar Guds kärleksnatur. Datum för påsken infaller alltid efter den första fullmånen efter vårdagjämningen och det är västerlandets och kristenhetens stora högtid.

Vid Wesakhögtiden som infaller vid **fullmånen i Oxens** tecken blir Kristus mottagare och bärare av upplysningens och kärlekens välsignelse till mänskligheten. Wesak är en levande fest som förnyar sig varje år. Den är Buddhas högtid för Buddha är född i Oxens tecken – det tecken där mörkret viker för ljuset och där Oxens öga – det andliga ögat öppnas. Buddha är den andliga länken mellan planetens högsta andliga center, Shamballa och Hierarkin. Han är uttrycket för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det gudomliga syftets vägvisare. Wesak firas alltid i Oxens tecken och det berättas att vid denna tid i en dal i Himalaya, pilgrimer från när och fjärran samlas för att närvara vid den stora ceremonin, då Buddha återvänder till jorden med sin välsignelse. Detta har han lovat göra till dess att fullständig upplysning råder. Wesak är österlandets stora högtid

Vid fullmånen i Tvillingarna som också kallas **Den goda viljans högtid** eller *världsböndagen* låter Kristus Buddhas välsignelse strömma ut till mänskligheten. Detta är högtiden för den mänskliga andens längtan efter Gud, när den söker anpassa sig efter Guds vilja och försöker uttrycka riktiga mänskliga relationer. Det är en dag då mänsklighetens andliga och gudomliga natur uppmärksammas. Varje världsböndag de senaste tvåtusen åren har Kristus stått inför hierarkin och inom synhåll för Shamballa. Han har stått där som representant för mänskligheten, som gudsmänniskan, som ledaren för sitt folk och "som den förstfödde bland många bröder" (Rom. 8:29). Varje år vid det här tillfället har han förkunnat Buddhas sista predikan för den församlade hierarkin. Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap, efter mänsklig och andlig enighet. Den utgör exempel på effekten av Buddhas och Kristus arbete i det mänskliga medvetandet.

I det solära året (zodiaken) igen kan sägas att Tvillingarna delar livsimpulsens vibration - som utgår i Väduren, och som konkretiseras i Oxen - i två olika riktningar och på så sätt för in dualiteten i det stora drama som utgör den mänskliga utvecklingscykeln. Människan blir medveten om motsatsparen och uppgiften blir att förena dessa till en enda universal helhet.