

## MEDITATION ÖVER RÄTT STYRNING AV PENGAR (Ur DINA II, sid 228-229. Översättning: Skolan Esoteriska Vägen)

Runt världen används denna meditation varje söndag förmiddag – kl 11.00 och vi kan delta var vi än befinner oss genom att koppla oss samman med det nätverk av grupper som finns runt hela vår jord.

På ett ställe i den här meditationen uppmanas vi att visualisera ”*det arbete som görs av grupper som vi f.n. har tilltro till*”. Där kan vi tänka på sådana grupper som vi djupt sympatiserar med och vars meningsfulla arbete vi tror på – ex. FN, Röda Korset, Greenpeace, Amnesty International, Skolan Esoteriska Vägen, vår egen grupp eller många andra grupper.

Innan vi påbörjar denna meditation behöver vi vara uppmärksamma på att det här är en kraftfull och mycket suggestiv meditation eftersom den berör något som vi alla, på olika sätt, har ett ömtåligt förhållande till – nämligen pengar. Vad vi framförallt behöver ha i åtanke är att syftet med denna meditation är att stärka och framkalla de resurser som det förenade arbetet för Planen har behov av. Det är alltså inga förslagna sätt att så att säga ”bakvägen” tigga pengar för den egna gruppen eller skolan.

### MEDITATION

Vi sätter oss tillrätta, sluter ögonen och gör vår egen individuella linjering, och kopplar oss samman med de övriga i gruppen. När våra kroppar är avslappnade, våra känslor i balans och harmoni och våra tankar tystnat och vi gått in i vårt eget rum och låtit det fyllas av en stilla glädje och stor tacksamhet för att vi får delta i detta arbete – försöker vi så tydligt som möjligt och med våra egna ord besvara följande frågor:

1. Om pengar idag är ett av de mest outhärliga medlen för andligt arbete, vilken faktor beror det då på att pengar f.n saknas för detta arbete?
2. Vilken är min egen attityd till pengar? Ser jag på pengar som en stor och möjligt andlig tillgång, eller ser jag dem bara i materiella termer?
3. Vilket är mitt personliga ansvar för de pengar som kommer i mina händer? Handskas jag med dem som en lärjunge bör?

.....

Vi begrunder nu hur mänskligheten skulle kunna förlösas genom att pengar används på rätt sätt och vi visualiserar alla pengar som finns i världen idag som en

- konkretiserad energi – *kristalliserad 3-stråle energi* – som för det mesta används enbart för materiella syften och vad individen anbelangar, för att tillfredsställa rent personliga begär.
- Vi visualiserar nu istället hur dessa pengar som en gyllene ström – en flödande gyllene substans – strömmar bort från de materialistiska krafternas kontroll till Ljusets Krafter.

Lyssna/läs nu denna åkallan med fokuserade, koncentrerade sinnen och med en djup önskan ur våra hjärtan att komma de andliga behoven till mötes.

*O Du, i vilken vi lever och rör oss och är till, Du, som har makt att göra allting nytt, styr världens pengar till andliga syften; rör människors hjärtan överallt, så att de måtte skänka till Hierarkins verk, det, som de hittills har givit ut för materiell tillfredsställelse. Den nya gruppen av världstjänare har behov av pengar. Må de stora summor som behövs göras tillgängliga. Må denna Din mäktiga energi finnas i händerna hos Ljusets Krafter.*

Vi föreställer oss nu de grupper som vi f.n har tilltro till, ..... och genom den skapande tanken (fantasin) och med en viljeinsträngning ser vi, hur obegränsade summor av pengar strömmar över till dem som arbetar i enlighet med och för Planen.

Han som hela världen väntar på har sagt att vadhelst vi ber om i Hans namn, och i förlitan på ett gensvar, det skall också varda oss givet.

Vi påminner oss bibelordet, att ”tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ännu ser.”

Vi ljuder tillsammans den fjärde strofen ur den Stora Invokationen  
”.. Från det centrum som vi kallar Mänskligheten, låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form och må den försegla dörren till det onda.” Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden”.

Vi avslutar så med att begrunda vårt eget ansvar för Planen, och planerar hur vi varje vecka kan samarbeta finansiellt med Hierarkin. Vi försöker vara praktiska och realistiska och medvetna om att ifall vi inte ger (dvs delar det vi har) då kan vi heller inte önska – för vi har inte rätt att frammana det vi inte är villiga att dela.