

INTRODUKTION

KRISTUS ÅTERVÄNDER FÖR ATT BERÄTTA SIN SANNING

Han säger:

'Jag har kommit för att rätta till de feltolkningar som gjorts av den undervisning som förmedlades då jag var känd under namnet 'JESUS' i Palestina för 2000 år sedan.

Han tillägger också:

'Eftersom människorna befinner sig på tröskeln till en världskris av oerhörda proportioner, är det livsviktigt för er överlevnad att **Jag, Kristus**, når alla dem som är villiga att lyssna. Ni vet inte mycket om de sanna skapelseprocesserna i vilka ni själva spelar en stor roll. Det är nödvändigt att ni skall förstå dem tillräckligt väl för att börja implementera en högre vision för hela mänskligheten'.

'Det är omöjligt för mitt andliga medvetande att ikläda mig en mänsklig form. För att göra det möjligt för mig att tala direkt till er har jag avprogrammerat och förberett ett mottagligt, lydigt sinne att motta min Sanning och sätta ord på den. Hon är min 'återgivare'.'

Återgivaren: Före ni börjar läsa **Kristus Breven** vill ni kanske veta hur denna andliga övning i medvetandeöverföring förverkligades.

Förberedelsearbetet för att bli Kristus återgivare påbörjades för 40 år sedan då jag som troende kristen drabbades av stora svårigheter som bonde. Då jag bad Kristus om hjälp fick det kraftfulla svaret mig att ompröva och förkasta all religiös dogma. På det följde upplysning som klart ledde till vidare inriktning på arbete och studier. Jag grundade en blomstrande affärsrörelse som hade med människor att göra. Under sju år var jag framgångsrik och mycket lycklig. För att utvecklas andligt genomgick jag sedan många olika traumatiska mänskliga upplevelser och efter stort lidande där jag smärtsamt men vinstgivande lärde mig dessa läxor för att sedan kunna överstiga dem i andlig bemärkelse.

En afton, som svar på bön om vägledning, blev Kristus närvaro verklighet och gav mig obestridligt bevis på Hans identitet. Han talade till mig i en timmes tid i det han skickade starka vågor av Kosmisk Kärlek genom min kropp och gav en kort beskrivning av det jag skulle undervisas om och sedermera uppnå.

Småningom efter många varierande och skiftande öden, som alltid underlättades av min starka samhörighet med Kristus, av min fördjupade förståelse och personliga erfarenhet av den 'Första Bevekelsegrunden' fördes jag till mitt nuvarande hem. Här har jag levt ett alltmer isolerat liv under de senaste tjugo åren, ibland i klar och nära kontakt med Kristus och ibland lämnad att för stärka min tro och mitt tålamod under perioder av andlig torka. Under de senaste fyra åren har jag letts igenom en mental/emotionell rening och uppnått mitt mål, fullkomlig inre frid och glädje.

Kristus har låtit mig genomgå en mycket tydlig förädlande process. När jag var helt tömd på mitt jag, formbar och mottaglig, påbörjade Rösten sin diktamen och Brevet började ta form. **Dessa Brev är helt och hållet Kristi verk.** Inget har härletts ur annan litteratur även om många andra författare under de senaste åren uppenbart fått mycket av sina inspirerade insikter utifrån Kristus medvetna utstrålning av Sanningen. Alla i harmoni med hans Medvetande är storligen välsignade. Jag är endast en 'Återgivare' inget annat.