

## KRISTUS ÅTERVÄNDER – FÖRMEDLAR SIN SANNING

### BREV 9

**Jag, KRISTUS** har kommit till er medelst dessa **Brev** eftersom jag inte kan återkomma i kroppsligt tillstånd eller påta mig en personlighet igen då jag vistas i och själv är av så högstämda medvetandefrekvenser att ingen fysisk form kunde innefatta mitt förändligade medvetande.

Min enda möjlighet att nå fram till er har varit genom en människa, känslig, clairaudient, lydig och hängiven Gud, född att vara den kanal genom vilken jag kunnat följa tumultet i hennes eget aktiva, händelserika liv och världshändelserna. Jag har haft möjlighet att nära granska de konflikter och den smärta, som varit okända under tidigare århundraden. Vetenskapliga och teknologiska uppfinningar samt upplösningen av moral och konventionella värderingar har lett fram till nya, stressfyllda levnadsförhållanden i det moderna samhället och nya sätt att förhålla sig till andra människor. Via detta följsamma sinne har den moderna nutidsmänniskans levnadsvillkor i någon grad blivit subjektivt tillgängliga för mig.

Utan denna sakkunskap om mänskliga erfarenheter skulle dessa Brev inte kunnat skrivas på sätt som kan bistå nutidsmänniskan i de förhållanden hon idag lever i.

Processen med ett partiellt överskuggande påbörjades före hennes födelse och fortsatte genom ungdomen och livet.

Alltifrån den grundliga avprogrammeringen av hennes sinne och den totala reningen från föräldrade uppfattningar, har min 'återgivare' avsiktligt utsatts för all slags mänskliga upplevelser och upplevt kampen och sorgerna som ingår i nutidslivet. Med min hjälp har hon tagit sig ur många kvalfyllda situationer som kulminerade i personlighetens död och därmed också den mentala/emotionella bindningen till allt materiellt.

Hon är i färd med att lära sig att förflytta sig in i den universella kärlekens frekvenser och har personlig erfarenhet av det *UNIVERSELLA MEDVETANDETS Verklighet*. På detta sätt har hon renats i tillräcklig grad för att allt tydligare motta min undervisning och sprida den över världen.

Under mitt inflytande har hon dragit sig tillbaka från det sociala livet och till avskildhet och har slutligen blivit beroende av mig för att dagligen vilja leva. Jag arbetar via hennes ständiga beredskap att motta mina ord närhelst de kosmiska och hennes egna personliga medvetandeenergi gör det möjligt för henne att höra och uppfatta mig. Jag har tillit till hennes ärlighet och hängivenhet att vänta till dess hon uppfattar mig exakt och jag gör klart för henne när det är jag som talar. Till dess jag talar- är det inte möjligt för henne att skriva.

Jag säger detta så att ni skall förstå ur vilka **KRISTUS MEDVETANDE**-energi dessa **Brev** uppkommit.

**\*\*888\*\***

**Jag har återkommit i detta brev för att binda ihop alla lösa trådar i de övriga 6 BREVEN och presentera dem i en VÄRLDSKONTEXT, där jag påvisar på vilket sätt denna undervisning är relevant för varje aspekt i era jordiska liv och för alla nationer.**

**Dessa BREV avser att vara impulsen, sporen till ett öppnande av sinnet och hjärtat till ert VARANDES KÄLLA för att sedermera möjliggöra en fullständig förståelse av vilka effekter ert individuella och masstäncande och ert uppträdande har på varje aspekt av er jordiska existens.**

Där lagarna som givits er för ert nationella uppträdande i det förgångna främst inriktats på 'du skall icke..... ifall du-- blir detta straffet', är de sanna andliga lagarna helt annorlunda.

De formuleras så här:

'Eftersom du på din plats i den jordiska existensen skapats till detta..... såvida du samverkar i harmoni med **Lagarna för din Existens** ..... öppnar du upp hela ditt system bestående av själ, sinne, känslor, kropp och personliga omständigheter för det ständiga inflödet av **Gudomligt Medvetande**, din **Livskraft**. Frukterna av ditt disciplinerade uppträdande återkommer för att välsigna och fylla dig med hälsa, harmoni och välgång.

'Negligerar du å andra sidan dessa **Existensens Lagar** och fortsätter att leva som före du mottog detta budskap kommer du fortsättningsvis att drabbas av omvälvningar, svåra klimatologiska tillstånd, förstörda skördar, ekonomisk katastrof, hungersnöd och stressfyllda liv.'

**Jag har talat genom dessa Brev uttryckligen- för att möjliggöra för er att uppnå en sann, bestående sinnesfrid och en förändlig kärlek, glädje och ett inre helande av sinnet, känslorna och kroppen.**

**Vid det här laget bör ni även ha förstått att detta också var mitt enda syfte i mitt senaste uppdrag hos människorna på jorden - att påvisa för dem hur de själva skapade sitt elände.**

Av de 'kristna' kyrkorna har ni blivit undervisade om att ni som skapats av 'Gud' måste 'tillbe och vara Honom behagliga' genom att lyda hans Lagar.

Detta är emellertid inte sanningen. Att "tillbe en "gud" är en hednisk rit. När människor "tillber" gud åtskiljer de "gud" från människan och ställer honom högre. De räds honom och gör honom onåbar - ty vem vet vad ont han hemsöker dem med om inte människorna följer hans vilja.'

**Men detta var inte det budskap jag förde till människorna. Jag talade om "Fadern" som tillfredsställde alla behov, som svarade då man kallade, som helade då Han ombads göra det, som var såväl transcendent som inneboende vilket betydde att Skaparen var universell.**

Den judiska religionen undervisade att endast de högsta prästerna fick närma sig 'det Heligaste Heliga' och vädja för människorna. Folket kunde endast närma sig Jehova via prästerskapet och då genom att medföra fåglar och djur som offer att brännas för att blicka Jehova för människornas 'synder'. På detta sätt kunde judarna få 'syndernas förlåtelse'.

Jag upprepade ständigt att människorna fick "**Faderns**" **förlåtelse** i enlighet med deras egen vilja att förlåta andra ty vad som drabbade dem hade de själva sått. Jag undervisade dem också om hur de skulle närma sig "**Fadern**" direkt och i enkla ordalag be om vad de behövde i sina liv. Jag försäkrade dem om att de skulle bli hörda och deras böner besvarade under förutsättning att de bad med fullständig övertygelse utan några som helst tvivel. Ni måste förstå att allt det jag undervisade judarna om stod i direkt konflikt och motsats till det som deras Religiösa Åldersmän undervisat dem, varför prästerna hatade och korsfäste mig. Jag bestal dem på deras upphöjda position som den Allsmåktiges 'personligt handgångna'.

Av rädsla för repressalier efter min död vågade lärjungarna inte helt bryta sig fria från Gamla Testamentet varifrån mycket fördes vidare till den 'kristna' religionen.

I stället för djur ersatte prästerna "Jesu" kropp och blod som offer vid altaret. Efter många år och efter Roms intåg som beskyddare av den 'kristna' religionen, iklädde sig de 'romerska' prästerna, liksom de judiska prästerna före dem, i dyrbara klädnader och använde sig av silver och guld som tillbehör vid de religiösa ceremonierna.

Detta skulle ha varit otänkbart under Paulus tid. Hans enkla budskap var 'frälsning genom min död på korset' vilket inte var det budskap jag framfört till mina landsmän i Palestina. Han förevigade den judiska traditionen att 'offra någon annan som betalning för de egna synderna'. Vilken skamlig feghet! Dock gjorde Paulus mänskligheten en stor tjänst eftersom han satte igång en rörelse som kom att välsigna alla raser i samma utsträckning. Han drog upp riktlinjer för ett tänkande och ett dagligt uppträdande som skulle medföra harmoni i livet för dem som strävade att leva i enlighet med hans undervisning.

Med största sannolikhet kommer vissa judiska traditionalister att återigen starkt motsätta sig mina ord, för andra gången i ordningen. De kommer att förolämpas av mina ständiga anspelningar på den uråldriga judiska seden att offra fåglar och djur i templet för att vara Gud behaglig och få syndernas förlåtelse. Oberoende vilka invändningar de har, kvarstår det historiska faktum, att Templet var ett ställe där man brände offer och att lukten av dessa offer svävade över Jerusalem. Samtidigt visste jag att hela tempelbyggnaden tillägnades en myt, ett påfund av den mänskliga fantasin, en rationalisering av det som människornas intellekt inte kunde förstå i anden.

Jag var där! Jag kunde känna de heta stenarna under mina sandalbeklädda fötter och solen på mitt huvud. Jag argumenterade med fariséerna, tolererade roat deras hån och gliringar och iakttog dem då de dogmatiskt undervisade om ett betungande liv av ständig lydnad gentemot en värdelös tradition gällande dryck och mathållning som var helt onödig!

Jag var där! Vid några tillfällen tände min munterhet en okynnesgnista i sinnet varvid jag renderade fariséerna samma sorts gliringar gällande deras personliga vanor, deras pretentiösa klädsel och deras lagar, som de tillämpade på mig och min undervisning.

'Han är en dåre!' sade de och hånade mitt budskap 'Guds Rike finns inom er'.

Säg oss - hur skulle "Gud" kunna vara i en människa? utropade de hånfullt.

Med en storm av föraktfulla argument åberopade de profeterna och jämförde sitt koncept av den **Allsmäktige Jehova** med mina beskrivningar av den enkla **'Fadern'** som t.o.m. hade omsorg om fåglarna'. Hur kunde detta vara möjligt begärde de att få veta, då fåglar regelmässigt offrades i templet som bot för människornas synder? Skulle Moses ha infört en sådan helig ritual av brännoffer om fåglar och djur hade någon betydelse i den Allsmäktiges ögon?

Jag förblev oberörd då de slängde dessa verbala angrepp över mig. De hade endast den judiska traditionen som stöd för sina påståenden - medan mitt sinne genomsyrats av den sanna kunskapen om tillvaron under mina upplysta upplevelser i öknen. Jag hade undfått förståelse om "Faderns" universalitet och skapande GODA VILJA vilket gjort det möjligt för mig att förstå och göra saker som ingen överstepräst eller farisé eller sadducé eller skrifflärd någonsin skulle kunna göra.

Eftersom jag förstod vårt **VARANDES KÄLLAS** natur, kunde jag med tillit lägga mina händer på en krympling och göra honom hel igen. Vem kunde mäta denna kunskap mot prästernas skrattretande traditionella lagar. Prästerna och fariséerna och resten av det religiösa packet visste att ingen av dem kunde göra något liknande. Av denna anledning hatade de mig för att jag utmanade deras auktoritet, de avskydde mig för min kraft då jag bemötte deras opposition och de skymfde mig inför massorna som drogs till mig efter att ett helande gjorts som ingen kunde förneka.

Där, inför allas ögon utfördes en kärlekshandling, som prästerna ansåg endast var möjlig för Gud att utföra och jag därför måste vara ett barn av Satan! Vidare såg de inte helandet som en kärlekshandling utan snarare som ett oförklarligt orättmätigt påtagande av 'Gudsrollen' -

de beskyllde mig för att 'göra en uppvisning' av mina magiska förmågor men kunde inte förklara hur jag fått dessa och bestämde därför att jag måste vara en son av Belzebub.

Nu när jag förklarat situationen torde det vara klart för läsaren - som det stod klart för mig vid denna tidpunkt i Palestina- att hela den judiska hierarkin bildades av självcentrerade, dryga, förvillade män som levde endast i enlighet med regler och lagar. Då de utmanades att använda sitt intellekt, sina hjärnor, klarade de det inte utan förföll till högst emotionella spasmer av vitglödgad ilska. Var det då underligt, att när jag fördes inför deras råd, bibehöll jag mitt lugn och vägrade kommunicera med så tröga förstånd?

Ja, jag var verkligen där i Palestina för 2000 år sedan. Jag levde bland vanliga män och kvinnor som blivit lärda att frukta Jehova på ett verkligt sätt; som var besatta av att betala för brännoffer för att hålla bestraffningar för deras synder stången. Jag fostrades, indoktrinerades i fruktan för Jehova - men jag hade blivit född för att föra ut judarna ur deras långa sömn av myter och vanföreställningar - att befria dem från en nedtyngande historia av krig och blodsutgjutelse, bråk och argumentation, av att kräva ett huvud för ett förlorat öga, av dolt och hemligt syndande som inte räknades om inte man avslöjades. Om så skedde föll Moselagen i hela sin tyngd på syndarens huvud utan medkänsla eller nåd eller ens en eftertanke vad gällde de verkliga omständigheterna som förelåg hans överträdelse.

Eftersom jag föddes till ett uppdrag att öppna judarnas sinnen och hjärtan för den **Verklighet** som skänkt dem livet och varandet hade jag redan i tidig ålder motsatt mig de judiska lärorna. Något dolt djup av andlig instinkt inom mig gjorde revolt gentemot den urgamla judiska seden att låta ett annat levande väsen bara ansvaret och 'betala priset' för den egna egensinnigheten och de egna synderna. Än mer kunde jag inte acceptera att en "Gud", som antogs ha skapat en så underbar värld, skulle finna glädje i brännoffer av sin egen skapelse, den han så rikligt sörjde för. Det var omöjligt att respektera dessa ologiska trossatser och sedvänjor. Efter min upplysning i öknen blev jag lidelsefull i mitt avståndstagande från de judiska sedvänjorna.

På samma sätt som jag, i kroppslig form för 2000 år sedan kom för att befria judarna ur en konstruktion av konstgjorda, av människor skapade nedtyngande religiösa sedvänjor, har jag nu kommit för att, genom dessa **Brev**, som sprids över hela världen, klargöra att den 'Kristna Religionen' inte på något sätt återspeglar mitt sanna **KRISTUS** budskap som jag undervisade om i Palestina - eller i nutid då dessa **Brev** väcker de ortodoxa 'kristnas' vrede och fördömande. Kristendomen, som den framställs idag, är ett hopkok av mina lärjungars förvirrade tänkande och **selektiva** hägkomster och Paulus värderade diskurser och andra tidiga skrifter.

Långt senare när kristendomens yttringar saknade de visuella effekterna av de romerska gudarna och gudinnorna förgylldes den kristna religionen med 'teatraliska' men 'lämpligt' nonsens för att imponera på dem som det 'Ecklesiastiska Romerska Riket' önskade få in i fållan. Detta rike belade sedan dessa godtrogna människor monetära bördor som var än mer orättfärdiga än de skatter som det sekulära Romerska Riket uppbar från erövrade nationer. Inte ens Cesar begärde betalning av själar för inträde till himlen!

Ni kanske undrar varför jag är så explicit i mitt avståndstagande från 'judendomen' och 'kristendomen'. Det är avgörande för spridningen av mitt **KRISTUS BUDSKAP** så att människorna fullt ut skall förstå religionernas sanna natur som hållit dem i sitt grepp ända fram till nittonhundratalet. Fram till dess att de kommer till insikt om de mytologiska grunderna på vilka deras övertygelser vilar kommer människor att finna det svårt att överge sin högt värderade tro. Ni måste förstå att då jag uttalar mig på detta sätt hänvisar jag till den 'kristna religionen', till 'trossatserna' och till 'dogma och teologi'. Jag talar inte om de stora andliga själar som har sökt och fortsätter att söka Gud och den Sanning som ligger bortom dogmer och trossatser. Många bland dem har mottagit inspiration ifrån mig till sitt sinne och hjärta men räds för att överge sina omhuldade trossatser. De hämmas av religiösa

sedvänjor. Tiden är nu inne då de måste bryta med dessa och växa i andlighet och i medvetenhet om den sanna **VARANDETS KÄLLA** och ta med sig sin församling dit.

Till alla "Kristna" kyrkosamfund säger jag, 'Vakna upp!' Tiden är inne och det är dags för er att resa er ur en lång onaturlig sömn där förnuftet undertryckts av hypnotiska och känslomässiga traditioner. Dessa har förts ner genom århundraden av en följd av människor som påstått sig vara de främsta auktoriteterna på allt jag undervisade om i Palestina. Oroa er inte för konsekvenserna om ni granskar er tidigare tro och vill rensa ur era tankar. Gör er av med illusionens spindelväv och TÄNK!

När "kristna" präster till fullo accepterar att **Jag, Kristus**, i sanning återkommit för att tala med människor över hela jorden, som ett blixtnedslag från öster till väster, och är redo att undervisa om mitt sanna budskap från predikstolen, kommer kyrkorna åter att fyllas av människor som är ivriga att få kontakt med den **Verklighet** som leder dem till ett liv i fullkomlig harmoni med deras **VARANDES SANNING**. Alternativet är att de religiösa förkunnare som egenmäktigt och egoistiskt fortsätter att undervisa 'kristendomens' dogm för att inte 'förlora ansiktet' och sina inkomster, får se sin religion naturligt dö ut under de kommande trettio åren och övergivas av sina församlingar som redan anar att deras ord endast är ord - i vilka inget andligt liv är förborgat. Ni kommer att se kyrkor som övertas av dem som har insett att jag själv verkligen återkommit till mänskligheten för att visa dem vägen till 'Himmelriket.'

Det förekommer även de som upplever att deras position som auktoriteter hotas av dessa **Brev från KRISTUS - från mig**. De kommer att motsätta sig dem i kraftiga ordalag. All slags förtal kommer att förekomma genom alla typer av media, från skrupelfria människor som sätter igång en allmän vrede genom destruktiv, hämndlysten sensation för egen ekonomisk vinning.

Jag har kommit för att berätta för er att dess större uppror över hela världen dess snabbare kommer mina **Brev** att nå fram och övertyga dem, som är trötta på gamla trossatser, om att de äntligen fått höra den enkla **SANNINGEN OM VARANDET**. De kommer snabbt att gensvara på dess kärlek och kallelsen att lämna de lägre nivåerna av mänskligt medvetande och påbörja sin uppstigning in i högre andliga nivåer där de börjar uppleva det första inflödet av inre frid och förnöjsamhet.

En konflikt kommer att uppstå inom underhållningsbranschen, då alltfler inser och vänder sig emot det våld och den degradering som hela deras medvetande, deras känsloliv och kropp har matats med av '**DEGENERERADE**' människor besatta av att skapa sig en förmögenhet. Dessa i andlig bemärkelse 'onda andar' har förstått den märkliga fascination okunniga människor har för det oheliga och makabra, som är så övermättade på säkerhet, komfort och lyx i det nittonde århundradet att det inte längre tillfredsställer dem. De är i behov av spänning för att stimulera deras avtrubbade medvetande.

Om människors liv verkligen var så fruktansvärt som det utmålas i den underhållning de dagligen ser på skulle de vända sig bort från tv skärmen i sökandet efter något vackert och rogivande att vila sitt torterade nervsystem på. Likväl, om ni ärligt skärskådar förhållandena i ert nuvarande liv, får ni insikten om att de redan är en fasaväckande spegelbild av allt det er underhållningsindustri matat er med under de senaste femtio åren.

Människor har matats med de värsta möjliga scenariorna av sensationslystna biografier, tv, böcker, media och klagar nu på att den trygghet de tidigare upplevde tagits ifrån dem. Jag ser er nere på jorden bakom barrikader av elektriska staket, höga spetsiga murar, övervakade av säkerhetsmän som själva förrädiskt mördar dem de är satta att bevaka; jag ser män och kvinnor, som tidigare orädda vandrade nattetid längs gator och alléer, nu vistas bakom lås och bom i rädsla för avskyvärda och brutala attacker. Jag ser raser som

traumatiserats av sina egna. Jag ser folkmord, revolutioner, bombningar, mord, huvudlöst dödande av alla slag. De som mördats kommer till sin nästa existens alltjämt traumatiserade av chocken över deras oväntade frånfälle. Jag besöker dem och bistår dem såvida de kan se och ta emot mig. Många, många är långtifrån färdiga att röra sig vidare till en högre existensnivå och vistas därför i skuggvärlden till dess de frigörs genom återfödelse.

Jordelivet har blivit det helvete som ni utmålar på era filmdukar och i er litteratur. Varför? För att er s.k. civiliserade "kultur" tillåter alla former av perverterad brutalitet få tillträde till era hem genom televisionen för att kittla ert behov av spänning. Ni önskade er det - nu har det blivit verklighet i ert dagliga liv. Ingen är immun mot dessa katastrofer ni påfört er själva. Förundrar ni er över att **Jag, Kristus** återkommit vid denna tidpunkt för att förklara för er vad ni gjort er själva?

Hur skulle det vara möjligt för en förkroppsligad **KÄRLEK** att förbli otillgänglig för en dylik själslig vånad och inte bistå er när en sådan hjälp är möjlig? Därför att, som jag sagt förut, jag är inte ensam i mitt arbete. **Jag talar för alla Mästare då jag talar genom dessa Brev.**

**Varje Mästare värnar om dem som efterföljer hans jordiska undervisning. Varje Mästare manar sina anhängare att läsa, lyda och be om att de må införliva den SANNING som finns på dessa sidor och sträva att rena sina tankar och handlingar och bli kärleken förkroppsligad för alla.**

**Men dessa Brev kommer att igångsätta en Förändringens Tid.**

När människor, över hela världen, verkligen kommer till insikt om vad giriga, skrupelfria, degenererade magnater utsatt deras medvetande för, kommer de att känna oerhörd vrede. Allmänheten kommer att förstå de försåtliga och lömska sätt på vilka de lockats in i vederstyggelsens nätverk.

Och **Jag, Kristus** säger er att då detta äger rum kommer ni inte längre tycka att ordet vederstyggelse är gammalmodigt och inaktuellt. Ni kommer klart att uppfatta skillnaden mellan sunda, livgivande medvetandeformer - ord - och destruktiva medvetandemönster. Ni kommer att göra uppror och nationellt kalla dessa destruktiva 'medvetandeformer' för vederstyggelser.

Ansvarskännande och verkligt kärleksfulla föräldrar motsätter sig högröstat den nuvarande underhållningsformen och kommer att hindra sina barn att i fortsättningen ta del av den otrevliga, emotiva språkföringens dekadans, det ohämmade våldet, promiskuös emotionellt ytlig sex, som förevisas på era filmdukar, i böcker och i media. Ert samhälle är belamrat med dessa lågtstående avskyvärda medvetandeskapelser som överförs till mänskligt liv och mänskliga handlingar.

Vid insikten om att de **MEDVETANDEFORMER** som inplanteras i deras barns sinnen utgör det ständigt växande underlaget för barnens framtida liv som vuxna, börjar föräldrarna **granska de ETISKA VÄRDERINGAR som lärs ut i skolorna.** Föräldrar kommer inte längre att bekymra sig över vilken religion som undervisas, eftersom det endast ligger i minoriteternas intresse, däremot blir de seriöst intresserade av vilken typ av livsfilosofi, vilka attityder, argument, konflikter, uttalanden som uppmuntras eller tolereras i framtidens skolor - av såväl lärare som elever.

Grupper kommer att förena sig för att starta små skolor som baseras på dessa **Brev**, då det gamla faktamaterialet överges som föråldrat. Tonvikten läggs på språk, konsterna, logik, den effektiva inspirerande kommunikationskonsten, utvecklandet av konstruktiv skapande fantasi, matematik och vetenskap och manuella färdigheter.

Läroplanen koncentrerar sig på att utveckla förmågan till differentiering mellan sanning och myt, att klart förstå de högsta värderingarna som skall tas i bruk och omhuldas och de mest

konstruktiva produktiva sätten att använda dem i livet -i syfte att förbättra förhållandena för sig själva, för nationen och världen i sin helhet. Barnen kommer att uppnå färdigheter i den vetenskap och den manuella skicklighet som möjliggör för dem att arbeta framgångsrikt och med glädje inom det valda arbetsområdet. Barnens undervisning försiggår i en ny atmosfär av omsorg och kärlek i klassrummen. De uppmuntras att arbeta i glädje och lycka. Om detta inte är lätt visas det olyckliga barnet hur glädje och lycka kan uppnås och belönas när så sker.

Människor värderas i enlighet med deras ansträngningar att söka högre nivåer av andligt tänkande och deras hängivenhet att tjäna de mindre privilegierades och samhällets intressen.

**Det är av yttersta vikt att människor över hela världen inser att ni i SJÄLVA VERKET har fötts för att i er evolution individualisera och *uttrycka* det UNIVERSELLA – KÄLLAN TILL ERT VARANDE och till slut uppnå den högsta INDIVIDUALISERADE manifestationen av VARANDETS KÄLLA -**

### **KRISTUSMEDVETANDET.**

**Och ni har även skapats för att bli omhändertagna, för att näras och förses med allt ni behöver för att tillförsäkra er hälsa och fullkomligt välbefinnande och harmonisk välfärd under själens vandring mot en individualiserad återförening med Varandets Källa - Gudomligt Medvetande.**

Fram till dess att ni uppfattar denna **VARANDETS SANNING** uppnår ni inte er sanna potential på jorden vare sig i fysiskt eller andligt hänseende.

**Inget land, ingen religiös sammanslutning eller någon enda människa, oberoende av hur mänskligt upphöjd han än må anses vara, kan förändra innehållet i dessa Brev eftersom**

### **Jag, KRISTUS**

**också utstrålar VARANDETS SANNING över hela världen till alla dem som befinner sig på den andliga frekvensnivån och kan motta SANNINGEN. Dessa människor kan ta emot, värda och fullständigt anpassa DEN utan reservationer, som vägvisare för deras tänkande och handlingar.**

**Om det finns de som inte kan förstå eller motta Breven beror det på att de inte ännu har upphöjts till den nödvändiga medvetandenivån för att förstå dem. Deras utveckling kommer i ett senare skede.**

Därför säger jag till dem som ännu inte fått erfara den livskvalitet jag beskrivit som tillkommer er genom **Gudomlig VILJA**, att inte fråga vad felet är med livet eller människorna eller omständigheterna - eller med er själva.....

Begrunda era egna tankeprocesser, era egna attityder gentemot livet i allmänhet, era känslor för andra och för er själva - och upptäck vilka tankar - och förväntningar - ni regelbundet hemfaller åt. Dessa bildar en mäktig skapande medvetandeenergi som ni utsöndrar under hela dagen. Den attraherar till er precis det ni är rädda för och förväntar er. Ibland befinner sig den negativa skapande medvetandeformen begravd djupt i det undermedvetna, där den inplanterats för många år sedan p.g.a. olika omständigheter. Eller så kan de negativa skapande medvetandeimpulserna ha slagit igenom från ett tidigare liv. I alla händelser, om ni ständigt utsatts för negativa upplevelser, granska ert inre medvetandetillstånd för att komma underfund med vilket slags negativa förväntningar som upptar ert omedvetna. Upptäck också hur ni förhåller er till andra människor känslomässigt och attitydmässigt.

**Lever ni ständigt i harmoni med Existensens Lagar? Ger ni uttryck för 'villkorlös kärlek' på varje nivå i ert liv - vid varje enskild händelse?**

**Ser ni 'själens ljus' i allt levande - eller ser ni bara deras egodrift - deras mörker?**

**Inser ni att för de människor som ni avvisar eller kritiserar känner jag - Kristus - den största kärlek och medkänsla vid alla tillfällen? Till dem ni avvisar utstrålar jag min villkorlösa kärlek.**

Kom alltid ihåg att **VARANDETS KÄLLA** ständigt befinner sig i två tillstånd -

**i ekvilibrium och i aktivitet.**

Det **AKTIVA** tillståndet i **VARANDETS KÄLLA** är den dimension i vilken ni tillkom och tilldelades individualisering.

Det **UNIVERSELLA MEDVETANDETS EKVILIBRIUM** är en dimension av fullkomlig tystnad och stillhet i vilken de underliggande **SKAPARIMPULSERNA** är sammanflätade i en omfamning av ömsesidig återhållsamhet.

**När ni fullt ut förstår att ni i varje 'inlärnings-session i skolan på jorden', alltid måste ha tillgång till den Gudomliga Kärleksfulla Intelligens som upplöser alla problem på ett fulländat sätt, blir ni upplyfta bortom all panik och smärta.**

**Ni löser era svårigheter snabbt och utan problem och inser att ert eget förråd av visdom och kunskap ökar i många avseenden.**

**På detta sätt utvecklas ni på alla nivåer av ert varande.**

Emedan mitt syfte att nå er via dessa Brev har varit att visa er hur ni kan leva i harmoni med **Existensens Lagar** och undvika onödig smärta, onödiga begränsningar och förluster förorsakade av okunnighet om dessa **Lagar**, vill jag även inpränta i ert medvetande att alla är underkastade rytm i sina liv. Alla genomgår toppar då inflödet av välsignelser medför allt det man önskar sig och man befinner sig på toppen av mänsklig lycka och framgång. Man gläds. Sedan följer en period då plötsligt livsrytmen förändras, resurser torkar ut, relationer blir svåra och prekära, karriären är i nedförsläp eller hinder uppstår som ger ett stillestånd under lång tid. Du frågar dig vad du gjort för fel. Tidigare arbetade du framgångsrikt inom **LAGARNA FÖR EXISTENSEN** men nu finns dagliga utmaningar och inget du gör eller tänker lindrar stressen i det dagliga livet.

**När - och om detta händer dig - 'stilla dig i hjärta och sinne' - och vet att du, trots den ytliga våndan, alltjämt drar liv och inriktning från det Gudomliga Medvetandet, fastän motsatsen verkar vara för handen. Då är det viktigt att dra sig tillbaka och begrunda hur du kan ha förvillats under 'topp'tiden och därmed förstärka tilltron till det Gudomliga Medvetandet.**

**Utan dessa mörka depressiva perioder skulle du inte växa i andlig bemärkelse. De har ett särskilt budskap till dig så ge inte vika för förtvivlan och bitterhet. Fastän du kanske känner dig skör är detta den rätta vintersäsongen för självupptäckt och inre förnyelse som till slut kommer att visa sig vara en större välsignelse än någon 'topp-period'. Var modig och tappa inte tron. Stå tålmodigt fast tills vintern återigen gradvis övergår i en andlig vår för dig.**



**Framhärda i att slappna av och invänta med tillförsikt tidpunkten då Gudomligt Liv återigen flödar i ditt sinne, hjärta och i ditt jordiska liv där allt du hoppats på börjar manifesteras i ditt liv. Genom hela denna tid måste du inse och hålla fast vid det faktum att om du inte längre är medveten om inflödet av Gudomligt Medvetande under meditationen, är det inte för att du övergivits utan för att dina egna kosmiska - - och därmed dina personliga medvetandevibrationer - är i ebb och du därför inte kan lyfta dig för att erfara det Gudomliga Medvetandets vibrationer vilket tidigare var möjligt. Även om du inte kan känna dem kan du vara försäkrad om att du alltid är innesluten i dem och i GUDOMLIG KÄRLEK.**

Jag vill även påminna om och inpränta i ert medvetande att i samma ögonblick som de mest utarmade varelserna kan förstå sitt eget ursprungs sanna natur och kan använda sig av denna vetskap, kan de börja ta sig ur sina gamla hjulspår och höja sig till vad helst de önskar för sig själva - under förutsättning att de dagligen tonar in på **KÄLLAN TILL SITT VARANDE** och drar kraft ur **Dess Oändliga Kraft, Liv, inriktning, inspiration och vägledning.**

Ni är inte offer för ödet - ni är offer för ert eget skaparmedvetande fram till dess ni förstår att ert medvetande är utformat av er själva. Då denna gloriösa Sanning går upp för er i ert medvetande kommer ni att börja förändra ert liv och gradvis upptäcka att ni kan arbeta er fram till att bli Mästare och uppnå full frihet i **GUDOMLIGT MEDVETANDE.**

Försök minnas, att i ert andliga sökande skall ni sträva efter att fasthålla era medvetandefrekvenser så stadigt som möjligt i er högsta andliga förståelse. Detta är oerhört svårt för det mänskliga sinnet eftersom det ivrigt sträcker sig ut efter nya former av andlig/mental stimulans närhelst intresset väcks.

Men jag måste säga åt er att det inte räcker att läsa dessa Brev och sedan övergå till andra böcker i hopp om att finna någon högre mera inspirerande sanning.

Jag, Kristus säger er att det i sanning inte finns någon högre sanning eller högre väg som erbjuds er vid denna tidpunkt.

Tillfälligt kan ni uppleva att ni funnit något mera högtstående, då ni på den nivå ert mänskliga medvetande för närvarande befinner sig, lättare kan relatera till det som skrivits, men var försäkrade om att den **ANDLIGA SANNINGEN OM EXISTENSEN** är den enda **KUNSKAPEN** som till slut för er till **KRISTUSMEDVETANDET** vilket är ert sanna mål och inget annat.

**KRISTUSMEDVETANDET** är det andliga medvetande alla stora Mästare besitter. Det finns inte något högre. För att öka er förståelse kan ni leta efter de författare som redan upptäckt och praktiserar det som framförs i dessa Brev, men bli inte följeslagare åt dem som ännu följer andra författare eller citerar andra auktoriteter och som ännu söker att genom mänskligt tänkande finna en väg in i denna andliga Sannings oändlighet som ligger bortom mänskligt tänkande. Liksom ni befinner de sig ännu vid foten av medvetandet - de har ännu inte penetrerat det mentala/emotionella ozonet för att kunna närma sig **RYMDENS** område.

Bli inte anhängare till dem som finner nöje i - och som skriver om 'det förunderliga' i ockult utövande och söker att förleda er att också vill uppleva detta, som rekommenderar användandet av materiella substanser som förhöjer energin i olika områden i livet. Då ni använder er av materiella substanser ss. kristaller, rökelsestickor, inriktar ni medvetandet på dessa föremål som har en mänsklig betydelse för er och ger er glädje. På detta sätt förankrar de ert mänskliga medvetande i "effekterna" av mänskligt medvetande och leder er ständigt tillbaka till fixerade mänskliga medvetandenivåer. Om däremot er avsikt är att uppstiga in i medvetandets sanna andliga dimensioner är målet att penetrera och transcendera den jordiskt mänskliga medvetandedimensionen. Den enda sanna energin, verkligt dynamiskt helande Livskraft, uppstår ur en orubblig kontakt med **GUDOMLIGT MEDVETANDE.** Allt

eftersom ni färdas högre upp lär ni känna astralplanets finare vibrationer, men stanna inte kvar på dessa nivåer eftersom de endast är manifestationer av högre fysiska former av medvetandet och därför inte skall vara ert verkliga mål.

**Att vara i samklang med Gudomligt Medvetande** och fullständig självbehärskning skall vara meningen med livet och ert enda mål. När ni uppnått detta kommer allt ni någonsin önskat er att tillkomma er - på ett nytt, översinnligt och evigt sätt.

Ni kanske läser dessa Brev och bestämmer er för att fortsätta som förut - i ert egomedvetande, i tillit till att det **Gudomliga Medvetandet** hjälper er igenom svårigheterna. Men jag kan säga er, att livet självt en gång kommer att övertyga er om att ingen annan väg leder fram till de belöningar er själ längtar efter att få erfara och som hemligt och i stillhet väntar på att frigöras - särskilt den fullkomliga återföreningen med **Gudomligt Medvetande**.

Den största gåvan ni kan skänka **er själv - eller någon annan** - är att med tacksamhet acceptera och försöka inpränta i andra mottagliga sinnen - hela den inspirerade förståelsen av **vem 'du och de' verkligen är och vad som kan uppnås när 'du och de'** överger egenviljan och söker hjälp, vägledning och uppfyllelse av alla behov från det egna **VARANDETS KÄLLA**.

***Bli ett Ljus för dig själv - och för alla som kan motta det.***

Samtidigt kan ingen smälta undervisning på tom mage varför en viss mängd fysisk näring måste ges för att bistå den andligt-fysiska utvecklingen om undervisningen riktas till dem som lider nöd. Var villiga att ge åt andra och vet att då du ger blir du en del av 'givande-mottagande' systemet i hela universum.

Det är en omöjlighet att ge och inte få något tillbaka - om inte du själv tror att du livnär dig endast på ditt arbete, ditt bankkonto och dina investeringar. Om detta är din uppfattning blir det också vad du kommer att få erfara.

Fram till dess att människor verkligen vaknar och öppnar sina ögon för den fulla insikten att de själva är individualiseringen av **KÄLLAN TILL SITT VARANDE**, som är en kombination av **FULLKOMLIGA IMPULSER av Skapande & Kärlek**, attraheras de av materialismens lockelser, tillfredsställelsen av kroppsliga lustar och begäret att höja sig över alla andra - vilket innebär allt från övertaganden och strejker inom business och näringsliv samt grova disharmonier i relationer, mord, våldtäkt och krig. Varhelst någon brukar sitt ego över någon annan råder vredgad disharmoni.

**Detta är den allra första av Existensen Lagar som måste kungöras över hela världen.**

Hur skall då den mänskliga naturen förmå att dagligen leva i en värld som naturligt domineras av egodriften - det överväldigande begäret efter självtilfredsställelse?

Svaret ligger i mitt yttrande: **'Bemöt mot andra som du själv vill bli bemött'**.

Detta är det första steget för att övervinna egodriften.

**När man är inblandad i argumentation, låt då fullkomlig rättvisa renderas åt vardera parterna.**

**Lyssna, insup - beakta - klargör så långt möjligt.**

Försäkra dig om att dina krav inte inkräktar på den andres välbefinnande - vare sig det gäller per sonliga angelägenheter, nöjen, business eller näringsliv.

**Kom ihåg att det du gör mot andra kommer en gång att göras mot dig.** Minns att dina tankar, ord och handlingar idag kommer att påverka dina erfarenheter under kommande dagar, månader och år. Ibland tar sådden årtal att växa till skörd och du kommer att ha glömt sådden. Men var förvissad om att vad du gör idag kommer tillbaka till dig i en motsvarande form även om du kanske aldrig ser sammanhanget.

**Vad du än vill att människor skall säga om dina egna misstag** - förmedla detsamma - och mena det när det gäller andra människors misstag - vänners eller främlingars.

**Ge den acceptans och förlåtelse du själv skulle önska då du befinner dig i trångmål. Vad är sann förlåtelse? Den innebär en förståelse för den andra och för orsaken till dennes beteende så att man fullkomligt ärligt kan säga att - det finns inget att förlåta.**

**Den lojalitet, vänlighet och generositet du själv ville undfå då du är i trångmål** - ge detsamma åt andra då de kämpar med tunga bördor. Ge dem aldrig ett kallt avvisande.

**Lär dig att se på en människa eller en situation med vänlig urskiljning.** Se dem som de är i detta ögonblick och **minns sedan att jag ser på dem med medkännande kärlek.**

Ser du ett behov hos dem av verklig förbättring - för deras eget bästa och för förhöjning av deras framtida välbefinnande - se på dem med kärlekens ögon och se dem som de kan bli i framtiden. I tankarna för dem till deras **VARANDES KÄLLA** och vet att din bön säkerligen välsignat dem och öppnat dörrarna för deras utveckling. Sök vägledning från **Gudomligt Medvetande** huruvida du kan beröra ämnet om deras 'framsteg' och be om råd hur detta skall göras för att försäkra dig om att de med glädje tar emot rådgivningen och om deras slutliga framgång i sin personliga utveckling.

**Om någon vill tala om för dig hur du vid något tillfälle sårat dem** - stå eller sitt lugnt kvar och **vet** att detta är en verklig utmaning för din egodrift. Detta utgör ditt stora ögonblick - tillfället då du provas.

Hur hanterar du det? Kommer du med förklaringar och försvarar dig och menar, t.o.m. uttrycker att dina handlingar inte borde ha sårat den andre och var helt berättigade under rådande omständigheter? Om detta är ditt gensvar då har ditt ego ännu fullständig kontroll över ditt medvetande.

Emellertid, om du inser att detta är sanningens ögonblick och - du tack vare denna insikt - förblir tyst och lugn och lyssnar på den andres beskrivning över hur du sårat dem, är du i färd med att övervinna ditt ego.

Nästa viktiga steg är att lägga åt sidan ditt eget behov av att försvara dig och lyssna på vad den andre säger med uppriktig medkänsla. Detta kan du endast göra om du kan vara tillräckligt anspråkslös och gå in i det tystnadens utrymme där du helt kan uppleva hans plåga, höra vad han säger och ta in hans smärta i ditt hjärta. Kan du göra detta har du kommit honom inpå livet. Då du kommit honom inpå livet och känt hans plåga vill du be om förlåtelse ur djupet av ditt hjärta. Den smärta du åsamkat honom i okunnighet och oförståelse blir din egen smärta och du vilar inte förrän du lyckats, med hjälp av kärleksfulla ord, att avlägsna alla rester av smärtan från den andres medvetande. Du har då helat oförrätten och den avlägsnas även från ditt elektromagnetiska medvetandesystem. Du har vunnit en stor seger över dig själv. Du har uppnått denna inre styrka och uthållighet då du faktiskt kommit till insikt om att andra människors verklighet är likvärdig med din egen. Du har insett och accepterat att andra kan såras av dina handlingar på samma sätt som du kan bli sårad av någon.

Efter det du uppnått detta stora **sanningens ögonblick** i ditt liv kommer du att finna att du lätt kan förflytta dig från den ena personen till den andra med förmågan att se händelserna ur den andres perspektiv med samma lätthet som ur ditt eget. En balans upprättas mellan andra människors behov och dina egna och du inträder i ett tillstånd av frid då du nu är förvissad om att du bemöter andra rättvist och med andens generositet. Du har nu börjat avlägsna hindren mellan dig själv och andra och tar emot dem i ditt hjärta.

Du har även börjat avlägsna dina egna försvar och tack vare detta finner du - slutligen - **att du är i färd med att uppnå sann självaktning och sinnesfrid.**

Denna nya förståelse för andra människors känslor inger hos dig en stor respekt för dem. Du önskar alltid bemöta dem rättvist, ge dem vad som tillkommer dem, aldrig dra nytta av deras vänliga natur, aldrig önska nedlägga dem, sänka deras självaktning, alltid vara redo att uppmuntra och lyfta dem då de lider - fysiskt eller känslomässigt.

Du upptäcker att du också handlar på samma sätt emot dig själv. Du blir din egen terapeut, ditt eget stöd och healer. Du betraktar varje människa, oberoende av deras status, som i grunden likvärdig med dig själv och förstår att du är likvärdig alla andra vare sig Kung, Påve, President, ty under ytan har **båda** uppkommit ur **VARANDETS STORA ENHET.**

**Därför känner du dig inte längre otillräcklig ty du har gått framåt i styrka och vishet som du hämtat ur det Gudomliga Medvetandet och kommit till insikt om att du har samma rättigheter som alla andra.**

**Vänligt och lugnt ger du inte andra möjlighet att utnyttja dig.** Du har förmågan att uttrycka dina åsikter klart och ärligt med tillbörlig aktning för den andres känslor. Du vill inte längre förringa någon annan eller sänka deras självaktning. Snarare anstränger du dig för att deras självrespekt upprätthålls samtidigt som du framför din sanning på ett tydligt men kärleksfullt sätt.

Kom ihåg att då du uttrycker din sanning åt någon annan, är det inte din sak att tala om för dem hur de skall handla i något givet sammanhang eller hur de skall reagera på dina ord.

**Emellertid, står man fast vid de UNIVERSELLA VÄRDERINGARNA om fullkomlig ärlighet, samvetsgrant arbete, god vilja mot alla, värnandet av de underpriviligierade har människan rätt att kräva att dessa värderingar bör ha företräde framom alla andra synpunkter på EGENNYTTAN inom en grupp, kommunalt företagande eller nationell strävan.**

Du är också berättigad att tala om hur du känner om någon bemöter dig med ringaktning - **om du har behov av det. Det är möjligt att din ärliga omsorg behövs för att klargöra en uppkommen situation för allas bästa.**

Tala för din sak vänligt - tala varsamt om hur du känner dig under de rådande otrevliga omständigheterna och förklara vad det är som fått dig att känna som du gör. Säg inte 'du gjorde det och det' för då upplever den andra att du skyller på honom och då väcks omedelbart egots försvarsmekanism. Efter detta blir konfrontationen både svår och otrevlig för er båda. För att nå fram till människor som drivs av sitt ego måste man ständigt tilltala dem så att de aldrig känner sig hotade. Detta är den kärleksfulla kommunikationens konst och du kan bara lära dig den genom försök och misstag och hängiven övning!

Varje gång du övervinner egot i dig själv blir det lättare att umgås med andra eftersom du är i färd med att förstå egots roll i alla människor.

Med tiden frigörs du gradvis från egodriftens grepp och du finner att du allt oftare kan lyssna på andra med själslig empati och kärlek. Om de betar sig på sätt som tidigare skulle ha sårat

eller kränkt dig kommer du nu istället att känna dig full av skratt. Då vet du att din själ står i direkt kontakt med **Gudomligt Medvetande** - ty **Dess** naturliga tillstånd är skrattets.

Skrattet är en **medvetandeimpuls** som porlar fram över himlen, från den ena planeten till nästa, över Vintergatan, ut i oändlighetens yttersta vidder. Lika oändlig som **Gudomligt Medvetande** föddes den in i existensen vid ögonblicket för **Big Bang**.

**Vad är Skratt?** Det är en spontan medvetandets respons till en situation där två händelser eller två incidenter eller två människor inte - i enlighet med tingens naturliga ordning - hör ihop, de är märkligt oförenliga eller i opposition till varandra.

Det är en **vågeffekt** som upplevs av alla levande högre arter som är förmögna att göra vissa bedömningar eller insikter. Det **elimineras stress**. 'Vågeffekten' kan kännas över hela diafragma som skyddar hjärtat och nervsystemet.

Som ni lagt märke till då ni granskat skapelsens natur, har allt som varit möjligt gjorts, vad gäller utvecklingen av design och för tillväxten av levande kroppar, för att skapa en kropp fullkomligt anpassad till omgivningen som möjliggör för den som besitter denna kropp att vara bekväm och lycklig och leva utan stress. Stress är skadligt för hälsan.

Stress motsätter sig det **GUDOMLIGA MEDVETANDETS VILJA**.

Ett spontant och hjärtligt skratt upplevs till att börja med som en våg av medvetande genom huvudet som medför att hela medvetandet lättas upp. Detta åtföljs omedelbart av skrattets "vågeffekt" som upplevs som andningens lätta slag mot diafragma för att bryta alla spänningar och att sopa bort alla rester av eventuell bitterhet.

Ibland kan skrattet i en högt roande situation förlängas till den grad att individen känner sig utmattad men också glad och ganska sorgsen när det är avslutat.

De flesta bekräftar att skratt höjer känslan av välbefinnande även om det föregåtts av osämja för bara någon minut sedan. Om en individ genuint kan skratta och se det löjliga i situationen där det tidigare förelåg förtret eller sårade känslor upplöses spänningen och en vänskaplig relation återupprättas spontant.

Skrattet är en kärleksgåva till en skapelse som är besatt av och behöver frigöras från sina egon.

När egot gradvis uppger sin makt över sinnet och känslorna kommer ni att finna att skrattet bubblar fram spontant och medför en underbar känsla av frigörelse. Skrattets "vågeffekt" förhöjer medvetandefrekvensernas vibrationer inte enbart p.g.a. att energi frigörs där den mest behövs - över det egna hjärtat - över diafragma, sätet för känslorna, utan för att **SKRATTET** uppkommer direkt ur **Gudomligt Medvetande**.

**Därför är skrattet Gudomligt.**

**SKRATTET och ert inre barn.** Då ni läser dessa **Brev** och mediterar och nivån för vibrationen i era medvetandefrekvenser förhöjs kommer ni att lägga märke till att de gamla mentala mönstren inte längre är bekväma för sinnet. Ni söker olika sätt att fördriva dem bort ur medvetandet. Då ni rör er högre upp i andlig bemärkelse och önskar ytterligare göra er av med oönskade **mänskliga egodrifter** blir konflikten i känslighet allt mer betungande och då längtar ni efter och ber om lättnad. Ni finner att då ni vänder er till **Gudomligt Medvetande och passionerat ber om Gudomlig Assistans kommer hjälpen**. Ni kommer framgångsrikt att bli av med oönskade tankar och reaktioner och finner att skrattet blir alltmer spontant. Ni märker även att spänningar släpper och att tankarna blir mycket ljusare, relationer förbättras, mer omsorg, mycket mer uppskattning, ökad medvetenhet om livet självt och allt det erbjuder

att ses och erfaras. Enkla nöjen blir uppskattade och aptiten mindre blasé, behovet av föda minskar, liksom av underhållning, ni är mer nöjda med ert eget sällskap och kan sedan glädjas åt **ert eget sällskap då GUDOMLIGT MEDVETANDE fyller ert mänskliga medvetande med Dess eget exalterade VÄLBEFINNANDE.**

**Gradvis återvänder ni till ert "barnasinne" som betraktar världen med en lycklig och efterforskande blick.**

Detta är inte senilitet. Det är ett tillstånd av utökad medvetenhet och vitalitet oavsett ålder.

**Detta är det "varandetillstånd" jag avsåg då jag sade 'Man måste bli som ett barn, för att komma in i Guds rike'. I själva verket sade jag att när man träder in i Himmelriket blir man som ett litet barn - ett barn i förundran och glädje.**

**Jag har givit världen dessa Brev så att de som läser och tar till sig dem småningom kan inträda i 'Himmelriket' och uppnå det tillstånd av glädje som uppkommer ur sinnets renhet och oskuld.**

## **ANDLIGA ÖVNINGAR**

Om någon uppmanar er att påbörja 'andliga övningar' och föreställa er vissa företeelser var då förvissade om att ifall ni följer dessa instruktioner förblir ni endast fastrotade i egots materiella dimension. Fantasi har inget med "anden" att göra. Fantiserande är uppövande av ert eget mänskliga medvetande som ni borde vara i färd med att försöka överskrida genom att träda in i det andliga medvetandets högre nivåer. Dessa nivåer tillhör inte fantasin utan "Verkligheten" - verkliga andliga nivåer för vibrationsfrekvenserna för andligt medvetande. De andliga frekvenserna tillhör det Gudomliga andliga medvetandet inte den jordiska mentala föreställningsvärlden. Var därför noga med vem du godkänner som lärare.

Endast fullkomlig "Stillhet" och "Tystnad" i medvetandet kan öppna dörren för **Gudomligt Medvetande** att inträda i sinnet och detta är vad var och en bör eftersträva. Om du är törstig och behöver något att dricka - varför då föreställa dig att du befinner dig vid en sjö? Istället skall du gå till sjön och dricka av dess rena och uppfriskande vatten. Återigen säger jag att fantasier inte är andlighet - att fantisera är bara att utöva er vilja på er nuvarande medvetandenivå.

## **RASISMEN**

För de av er som förstått sanningen om 'vilka ni i själva verket är' vill jag redogöra för det i hela världen utbredda konceptet rörande 'rasismen'.

Jag vill att ni skall veta att detta tal om RASISMEN uppkommer ur egodriften hos dem som känt sig ringaktade och avvisade p.g.a. rasmässiga skillnader. Dessa känslor är så djupt rotade i "självet" att oberoende av hur deras omständigheter än förändras och de framskrider i livet och kanske blir personer av stor betydelse på livets världsarena finns alltid känslan av otillräcklighet kvar och bitterhet gentemot dem som från början ingav dem en känsla av mindervärde.

Man måste förstå att sådana mindervärdeskänslor inte är unikt för de svarta raserna. Dessa känslor av 'yttersta ringhet' upplevs av majoriteten av dem som är underkastade kastsystemet i Indien, klasskillnaderna i den europeiska kulturen och i de länder där 'skillnader' görs till berg av separation mellan en människa och hennes nästa. Dessa smärtsamma och underminerande känslor av 'lägre status' upplevs även av s.k. upphöjda personer som aldrig känner sig helt bekväma i sin auktoritetsställning.

Denna känsla av otillräcklighet och värdelöshet är allmänt rådande i den mänskliga rasen i sin helhet oberoende av individens position, ras eller utbildningsnivå.

Denna känsla av "värdelöshet" uppkommer i stor utsträckning ur en djup, djup medvetenhet i psyket om att egobeteendet står i motsättning till de högsta principerna för mänsklig existens. När denna naturligt inbyggda drivkraft av "värdelöshet" förstärks i närvaron av andra skenbart mera inflytelserika och framgångsrika personer tar sig denna naturliga känsla av obetydlighet kvalfulla övertoner.

Enda sättet att övervinna den etniskt smärtsamma känslan av att vara avvisad, även då man är mycket framgångsrik, är att klart inse att, om inte dessa etniska omstörtningar, förflyttningar, ankomsten av främlingar och utlänningar med olika språk och kulturer och utbildningsprocesser funnits och de inte underkuvat det naturliga varandet och levnadssättet, skulle inte de olika raserna inneha de ansvarsposter och den världsliga status vissa har uppnått vid denna tidpunkt.

Därför är den enda helande och livsbejakande handlingsplanen att meditera, överväga, reflektera över och be om att Gudomligt Ljus skall falla över ämnet fram till dess man helt ärligt kan säga: 'Herre - jag är uppriktigt glad och lycklig över att alla dessa ohyggligheter ägde rum. Tack vare dem är jag där jag är idag; tack vare dem har jag fått möjligheten att pröva och uppleva vidden av min tålmodighet, mitt intellekt, mina känslor och talanger. Jag kan mäta mig mot vad andra raser uppnått och kanske lära mig att resa mig än högre från min början. Jag tackar Dig för styrkan och inspirationen att visa mig min grundläggande jämställdhet med alla andra - Jag sänder ut mina tankar i kärlek och tacksamhet till dem som lade grunden för mitt nuvarande goda för många, många år sedan.'

Ni kan även begrunda det faktum att det var ofrånkomligt, i enlighet med LAGARNA FÖR EXISTENSEN, att de som medverkade i slavhandeln och andra tragiska skeenden, eller var ansvariga för att ha åsamkat smärta eller torterat andra, skulle återvända i ett kommande liv som medlemmar av besuttna raser och lida plågsamt. Om de fötts till en svart ras är det troligt att de är de mest högljudda i kraven på jämställdhet och en mänsklig behandling av svarta. Det kan ha varit din farfarsfar eller far - och du kanske har undrat varför livet 'behandlat' den stackaren så hårt.

Alternativt kan "vita" som då satte handbojor på svarta och spärrade in dem i grottor, alltjämt vara i färd med att skapa kaos för andra genom att tillhöra det samhällsskikt i alla raser som högljutt revolterar mot det förflutna. Det kan mycket väl vara ett förflutet där de själva medverkat.

DET ÄR ETT FAKTUM att människor reinkarnerar inom olika samhällsskikt i olika raser för att möjliggöra för själen att lära sig någon meningsfull läxa på sin färd uppåt mot KRISTUS-MEDVETANDE. Håll den grundläggande principen för existensen i minnet. Ni skapar själva er morgondag.

Ni framkallar också vadhelst ni behöver för ert upplyftande genom att sträcka er efter det. Vare sig ni är medvetna om det eller inte, eftersträvar ni spontant högre nivåer av andligt medvetande då ni vill förbättra era levnadsomständigheter.

Som jag tidigare sagt er - GUDOMLIG VILJA är att befria skapelsen från stress och av denna anledning får ni de lärdomar ni behöver som för er vidare mot Gudomligt Medvetande.

Ge därför FÖRLÅTELSE - för ni äger inte sann kunskap om den färd er själ gjort genom århundraden av mänsklig existens. Ni har ingen vetskap om hur ni själva handlat i tidigare liv. Förlåt nuet och det förflutna och acceptera att mycket gott kommit därur, lär er att välsigna och älska dem ni ansett ha skadat er eller era anfäder.

Och de bland er som för närvarande har den hudfärg som innehar de privilegierades makt-beakta andra raser och deras problem och tänk på att ni i ett kommande liv kan äga en underprivilegierads kropp och själva få uppleva vad det innebär att födas med en känsla att vara en andra klassens medborgare. Tänk även på era tidigare liv och reflektera över vad ni kan ha gjort eller inte gjort som fört er till er nuvarande situation.

Sanningen om RASISM är följande:

Varenda entitet under solen är nedstigen ur Gudomligt Medvetande på sätt eller annat. I de djupaste rötterna av varandet är alla förenade i ENHET. Vari ligger då skillnaderna?

De har uppkommit genom utvecklingen av arter, genetik, betingelse, traditionell inläring, sedvänjor, utbildning och familjevanor i umgänget med andra och tankemönster.

Det är inte hudfärgen som skiljer er åt. Ett litet barn, oberoende av hudfärg och ras, godtas i hjärtat hos de flesta vuxna p.g.a. sin oskuld och spontanitet i självuttrycket. Det är MEDVETANDET som skiljer er åt och som ger sig till känna på alla nivåer av ert varande - för trots era materialiserade kroppar är ni alla MEDVETANDEFORMER som uttrycker medvetandemönster och MEDVETANDEFORMER som emottar medvetandemönster ifrån andra. Varje individs medvetande är hennes verklighet, inte hudfärgen eller utseendet, - och det är en människas medvetande som antingen attraherar eller avvisar någon annan.

Var förvissade om att ni endast kan övervinna känslan av olikhet när era mentala/emotionella tankemönster är i samklang med varandra och de VÄRDERINGAR som ni väljer att dagligen efterleva är desamma. Till dess är det meningslöst för människor att vara arga på varandra för att de upplever rasmässiga skillnader. Det vidhäftar det mänskliga tillståndet.

Om ni önskar accepteras fullt ut av någon annan ras måste ni förändra era värderingar, era åsikter, idéer, levnadssätt och ert sätt att umgås med andra för att matcha alla andra som tillhör rasen. Rasmässiga skillnader dör då en naturlig död.

Om ni inte är beredda att påta er "medvetandet" hos den ras ni önskar tillhöra då måste ni bejaka med RESPEKT och KÄRLEK olikheterna i medvetandet. Ingen har rätt att kräva att ni måste ignorera skillnaderna.

***VIKTIGAST AV ALLT: Välj den högsta standarden som erbjuds i världen, arbeta för att omfatta och använda den - då kommer alla hudfärger att uppvisa en ny och inre skönhet som ingen kan motstå. Alla människor kommer då att förenas i fullkomlig harmoni.***

***Fysiska uttryck av alla färger kommer även att förändras och uppvisa en ny inre skönhet.***

**När dessa Brev fördelats över hela världen och grupper av människor slår sig ihop för att leva i enlighet med de andliga lagarna för existensen, kommer dessa grupper att lägga märke till att de lever harmoniskt skyddade liv trots att kaos kan råda i deras omgivning.**

**Överallt kommer de som slår sig ihop och lär sig att träda in i och leva inom - Varandets Helhet, som jag kallade 'Himmelriket' för 2000 år sedan, att upptäcka att deras levnadsförhållanden är i färd med att förändras.**



**Jag uppmanar er att samlas på söndagar för att samtala om de många välsignelser ni fått, helhjärtat tacka för dessa och upplyfta era sinnen och lovprisa Den som givit er ert Varande.**

**Meditera tillsammans för att föra Gudomligt Medvetande in i världen genom era sinnen så att det Gudomligas Natur mer och mer skall fylla världspsykets natur med Sin egen transcendentia Kärlek.**

**Era grupper utstrålar andlig medvetandeenergi som inverkar på sinnesenergierna i omgivningen.**

**Jag vill påminna er om att er värld inte befann sig i en så farlig belägenhet när kyrkorna över hela världen på söndagen möttes för gudstjänst.**

**Ni bygger upp en stark medvetenhet om det allestädes närvarande Gudomliga Medvetandet vars universalitet och skaparförmåga blir alltmer befast i ert sinne genom uppriktiga lovord. I tystnaden och stillheten sträcker ni er mot GUDOMLIGT MEDVETANDE och inbjuder DET kärleksfullt att ta ert sinne och hjärta i besittning. På så sätt blir ni steg för steg förenade och det Gudomliga Medvetandet övertar jorden i allt större utsträckning i enlighet med Dess ursprungliga avsikt.**

## **REINKARNATION**

Många frågar sig hur det kommer sig, att vid ögonblicket för befruktningen en själ kan dras från **Gudomligt Medvetande** samtidigt som kroppen utnyttjas som uttrycksform under dess kommande livslängd av en annan själ som är redo att inkarnera.

När en själ är redo att träda in i det jordiska på sin fortsatta färd för mänskligt lärande, dras själen till en eller ett föräldrapar som kan erbjuda de omständigheter som möjliggör för den att ta nästa nödvändiga steg i andlig utveckling. Vid befruktningen ingjuter den gamla själen sitt personliga medvetande ur tidigare liv och sina tidigare andliga framsteg i befruktningsprocessen och blir därmed det befruktade äggets själ. Vissa mödrar är nästan omedelbart medvetna om ett främmande medvetande inom dem. Det nya medvetandet modern tagit emot i sitt sköte kan ibland starkt påverka hennes tankeinriktning, hennes graviditet och hennes hälsa. När barnet väl fötts känner modern att hon återfått sitt normala jag. Känsliga mödrar upplever ofta en medvetenhet om vilken inriktning barnets liv kommer att ta och kan tro att denna medvetenhet uppkommit ur hennes egna förhoppningar för sitt barn.

Reinkarnation är inte slumpmässig eller i avsaknad av en följdriktig plan som styr dess händelseförlopp.

Syftet är att förse själen på dess färd med många olikartade erfarenheter som förökar själens dolda lager av jordisk kunskap. Den bereder själen stimulerande och nödvändiga scenbyten och förändringar i familjen och i omgivningen samt i de genetiska egenskaperna, men den sköra tråden av själens resa är **alltid** förborgad i det undermedvetna och kommer till ytan för att påverka den pågående inkarnationen även om individen är helt omedveten därom. Därför är det möjligt för egenskaper, starkt förfäktade åsikter eller passionerade ambitioner att återupprepas från en inkarnation till nästa. Ibland har målsättningarna formulerats i en livstid för att framgångsrikt manifesteras i nästa eller under helt olika förhållanden. I sådana fall måste själen invänta återfödelsen fram till dess att förhållandena i världen framgångsrikt befordrar den dolda målsättningen.

Om ni kan föreställa er en själ som först dyker ner i en röd tjärn och kommer upp rödfärgad och träder in i livet som en röd individ med alla dess naturliga röda rasmässiga anlag och

som uppfostras att leva ett 'rött' liv, så förstår ni nog att den själen lämnar detta liv med mycket rött i sitt medvetande.

Nästa gång dyker han ner i en blå tjärn och kommer upp som blå med alla blåa egenskaper och med de blåas livsstil. När han återigen lämnar jordelivet kommer han att ha ackumulerat blåa medvetandedrag som blandas med de röda. Så här fortgår det, liv efter liv, en själ som utvecklas genom olikartade erfarenheter av färger, religioner, status, äktenskap, kön, länder och politik tills han en gång når insikt om vad som sker och han bestämmer sig för att han tröttnat på olika färgkombinationer - han vill bara uppstiga i LJUSET. Då påbörjar han sin sanna andliga resa - och gradvis, då han förflyttar sig från ett liv till nästa, faller han det röda, blåa, gula, gröna, svarta, bruna, purpur som han samlat på sig i tidigare liv. Befriad från alla illusioner och falska uppfattningar från tidigare liv, stiger hans själ in i LJUSET och reinkarnation är inte längre nödvändigt. Själen är stark, resursrik, skapande, - men själens individualitet är alltjämt oantastad och han påbörjar ett uppstigande in i olika nivåer av andligt LJUS som ligger bortom världens vibrationsfrekvenser.

**Som jag sade i detta Brev är jag alltid med er utstrålande VARANDETS SANNING i medvetandet. Dess oftare ni läser Breven dess mer blir ni medvetna om min Närvaro och min Kärlek och genom denna kontakt kommer mitt kärleksfulla syfte för er att uppfyllas. Endast ni kan bryta kontakten. Jag utstrålar Kärlek oberoende av era känslor.**

**Jag lämnar er nu med min KÄRLEK och längtar efter er snabba färd in i Andligt Ljus.**