

KRISTUS ÅTERVÄNDER - FÖRMEDLAR SIN SANNING
BREV 6

Dessa Brev förmedlar en kunskap som människor genom alla tider har längtat efter men inte uppnått då deras världsliga vetenskapliga insikter inte varit tillräckliga för att göra det möjligt för dem att tillgodogöra sig den. Så var det också i Palestina då jag i Jesus skepnad, om och om igen klargjorde SANNINGEN OM DEN UNIVERSELLA EXISTENSEN, på många olika sätt utan att någon förstod mig.

Det är viktigt att förstå att jag INTE vid denna tidpunkt har kommit för att pådyvla er en ny religion, en bättre moralkodex eller en ny 'Gud' att tillbe. Inte heller predikar jag 'positivt tänkande' som era metafysiker gör. Er uppfattning om att 'positivt tänkande' likt en magnet uppfyller alla era mänskliga behov och begär samt möjliggör för er att förverkliga era ambitioner, förstärker enbart er egodrift.

Allt kommer att manifesteras välsignat och rikligt i ert liv då ni inser att allt i universum är transcendent **UNIVERSELLT MEDVETANDE**, som synliggjorts genom att **DET** i egots aktivitet påtagit sig materiell form.

Det verkliga syftet för er andliga vandring är att befria er från egots fångenskap och därmed upprätta en alltmer äkta kontakt med **GUDOMLIGT MEDVETANDE**. **Det är er framtida bestämmelse att känna DESS eviga närvaro såväl inom er som i alla era dagliga aktiviteter.**

Det högsta andliga målet för er är, att uppnå det andligt exalterade ögonblick då ni slutligen inser att ert mänskliga sinne och dess begär är förgängliga och därför aldrig kan medföra den lycka och förverkligande som ni kommer att uppleva den dag ni avsäger er ert jag. Då träder ni in i GUDOMLIGT MEDVETANDE och er ENDA önskan är att beträda den Högre Vägen, leva ett mer Fullödigt Liv och erfara det sanna andliga SYFTET som endast ni själv kan uppnå i det jordiska tillståndet.

Men för att bistå er att nå denna höga insikt skall jag utvidga min beskrivning av EGOTS ursprung och funktioner.

När jag iakttar er värld ser jag en dimension som för närvarande är helt underställd EGOKRAFTEN.

Allt det onda I ERT NUVARANDE DEKADENTA SAMHÄLLE, i era stora själlösa städer uppkommer ur Egokraften. Den är källan till alla onda, förljugna, perverterade aktiviteter som för närvarande pågår på er planet. Den har kontrollen över media, er tv, era familjer och nationerna. Den föranleder krig över hela jordklotet. Den frammanar en illaluktande härd av lågtstående medvetandeenergier som kan varseblivas av Höga Andliga Entiteter - men som är alltför avskyvärd för att ge akt på.

Om ert nuvarande medvetande genomsyras av kärlek till ägodelar och en oförmåga att dela med er till andra och ni är i färd med att tänka ut olika sätt att bli rika på andras bekostnad, om ni stjälar, inte utför era arbetsuppgifter samvetsgrant och inte ger högklassiga varor mot erhållen betalning, om ni fräser och morrar, hänger er åt kritik, sarkasmer, fördömanden, ogillande, förnedring, fiendskap, intolerans, hat, avund, aggressioner, våldsimpulser, stöld, falskhet, dubbel- och oärliga transaktioner - då är ni styrda av egot. Egot har kontrollen och ni har svårigheter att förflytta er genom egomedvetandets dimridåer för att varsebli Verkligheten.

Av den anledningen har Jag, medelst dessa Brev, kommit för att hjälpa er att förstå exakt vad som håller er kvar i ert nuvarande tillstånd, i de ohyggligheter som var otänkbara för det mänskliga sinnet för hundra år sedan.

Jag skall nu närmare förklara för er vad **EGOT** är.

VID TIDPUNKTEN FÖR ER TILLBLIVELSE, vid samlaget, då faderns medvetande via ryggraden stegrades allt högre upp till hjässan och spänningen intensifierades till sin klimax, tangerade er fars medvetande helt kort **DET GUDOMLIGA MEDVETANDET** varvid en blix, en liten explosion uppkom, som han upplevde som orgasm. Därefter injicerades. en dos av

GUDOMLIGT MEDVETANDE

i hans säd för
att skänka liv till moderns ägg.

Ögonblicket då mannen förenar sig med kvinnan och utlösningen av spänningen i orgasmen återskapar tiden för Big Bang, då 'Fader-Moder-Medvetandets' **ENHET** exploderade och blev separata energier varvid de första elektriska partiklarna och slumpartad 'materia' formades. 'Faders Medvetandet' tillhandahöll 'aktivitets- och rörelse energin' och 'Moder Medvetandet' tillhandahöll "dragningskraft' för att ge de elektriska partiklarna form och substans.

Dessa är de **PRIMALA IMPULSERNA** som ger mannen och kvinnan liv och form. Jag vill att ni skall förstå att skapelsen inte innebär skapad 'materia' genomsyrad av medvetande.

Det som skapats är den synliga formen för **PRIMALIMPULSERNA** efter att de dragits samman och bundits ihop till individuella skepnader och entiteter som alla uttrycker olikartade facetter och kombinationer av **PRIMALIMPULSERNA** på otaliga sätt. Således utgör **PRIMALIMPULSERNA** den *Verklighet* som era sinnen, ögon, öron, lukt och beröring tror vara solid 'materia', men som i själva verket är **MEDVETANDEIMPULSER** som individualiserats för att upplevas, förstås med intellektet och uppskattas emotionellt.

Vid befruktningen då säden förenas med ägget och samlaget äger rum, förenar sig manliga **medvetandekromosomer** med kvinnliga **medvetandekromosomer**. Detta innebär en förening av faderns eget medvetande i säden och moderns eget medvetande i ägget i kraft av det Gudomliga. Sålunda överförs avtryck av både de manliga och de kvinnliga **medvetandekromosomerna** till det genetiska DNA-t från vardera föräldern. Ögonblicket för den fysiska föreningen av säd och ägg sker på två plan för skapandet.

Injektionen av **GUDOMLIGT MEDVETANDE** blev **SJÄLEN** innesluten i det **mänskliga medvetandets** förening av säd och ägg. Det fysiska skapades, vidmakthållet av '**Fader-Moder-Livs- Medvetande**' som styrde aktiviteten och föreningen av medvetna celler som sedan gav upphov till den gradvisa tillväxten och utvecklingen av den fysiska kroppen - som i själva verket är synliggjort **medvetande** på varje nivå av varande - och inget annat. Er själ förblev en okränkbar 'låga' (metafor) av '**Fader-Moder-LIV**' djupt förborgad i de fysiska drifterna

RÖRELSE-ATTRAKTION/AVVISANDE.

Dessa formade er jordiska individualitet och personlighet.

Införlivade i de transcendent **LIVSIMPULSERNA**, '**Gudomligt Fader-Moders Medvetande**' övertog dessa medvetandeimpulser skapelseprocessen för ert fysiska

medvetande och blev den bakomliggande drivande kraften för personligheten. Tillsammans arbetade de **attraktiva-bindande** krafterna för att bygga upp medvetandecell för medvetandecell i enlighet med de specifikationer för medvetandet som fanns inrymda i medvetandets DNA molekyler. Såväl personligheten som kroppen är en produkt av de mänskliga impulserna 'Aktivitet-Bindning/ Avvisande'.

Alldenstund **UNIVERSELLE MEDVETANDE** evigt förblir i ekvilibrium i rymden och därför osynligt, verkar de ursprungliga attraktiva-bindande /repulsiva impulserna tillsammans i denna samma **rymd**, i **vibrationsfrekvenser** som i den synliggjorda dimensionen uppträder som elektromagnetism för era sinnen.

Såväl det **UNIVERSELLA MEDVETANDET** liksom också er **själ** förblir orubbade i tystnaden och stillheten i rymdens ekvilibrium. Kreativiteten i det jordiska medvetandet försiggår i tid och rum i varierande vibrationsfrekvenser i det materialiserade medvetandet. Därför iklär ni er en levande form och fortsätter att existera i två dimensioner. En av dem är osynlig, det **GDOMLIGA MEDVETANDETS dimension** och den andra, den synliga dimensionen, är den enda som en levande mänsklig varelse kan känna till eller förstå fram till dess att den andliga utvecklingen upphöjer de mänskliga medvetandefrekvenserna till det andliga planet och en glimt av insikt tränger in i det jordiska medvetandet. Då denna gradvisa upplysningsprocess framskrider kan det då upphöjda mänskliga medvetandet verka medvetet i såväl den Osynliga som i den synliga dimensionen. Dess högre vibrationsfrekvenser i det individualiserade medvetandet, dess mer upphöjda och fulländade är de former som skapas av intellektet - och ju lägre vibrationsfrekvensen är, dess större divergens till **Kärlekens Universella Fulländning** i de former som skapats av det individualiserade intellekt som helt är underkastad egodriften.

Egot övertar kontrollen av fostret från det ögonblick då säden och ägget förenas. Den nya lilla varelsen blir ett "jag" omedelbart som kan känna tillfredsställelse eller obehag i livmodern som är avhängig dess känsla av välbefinnande och vad som sker med modern. Då ni föddes, uppmanade era djupt inpräglade överlevnadsimpulser tillsammans med den djupgående ursprungskunskapen om 'skapat varande' som ligger dold i varje levande cell i kroppen, er att andas och bli medveten om en känslomässig tomhet, om förlusten av välbefinnandet som det omslutande skötet skänkt, vilket vid detta tillfälle upplevdes som en fysisk tomhet och ett behov av fysisk näring. Så föddes egot gråt.

Då ni grät gav er mor er näring vilket ni upplevde som oerhört tillfredsställande, både fysiskt och känslomässigt. När behoven var fyllda kunde ni åter försjunka i ett jämviktstillstånd i sömnen. Vid uppvaknandet ur denna harmoni upplevde ni en känsla av otrygghet (ekvilibriumet hade nu delats in i en mental och en känslomässig medvetenhet) och ni mindes att mor och mjölk fick otryggheten att försvinna varvid ni åter började gråta. Era behov uppfylldes.

På detta sätt utvecklades **egodriften**.

Ibland då ni grät bestämdes det av människor att det ännu inte var dags för följande måltid och ni lämnades att gråta en stund. Detta byggde upp medvetenheten om att behoven inte alltid tillfredsställdes omedelbart, att en anpassning måste ske. Ni valde då antingen vrede och grät än mer kraftfullt eller att acceptera. Valet var avhängig "**egodriftens**" egenskaper så som de inpräglats i ert medvetande vid födelsen.

Inget av dessa uttryck för egodriften skall dömas eller fördömas. De är den naturliga följden av den inverkan Skaparkraften i Egot som borgar för **INDIVIDUALITETEN**.

Som jag förklarade i mitt tidigare **Brev** är **EGOT INDIVIDUALITETENS VÄKTARE**.

Om ni inte haft denna inbyggda impuls att "gråta" för att få det som gör er lyckliga eller avvisa sådant som gör er olyckliga skulle ni befinna er i ett tillstånd av intighet.

Om ni inte flyr vid bakhåll eller ropar på hjälp i farofyllda situationer skulle ni kunna dö. Hade ni inte gråtit och krävt föda då ni föddes kunde ni ha svultit till döds. Hade ni inte välkomnat er moders mjölk och varit henne nära skulle ni kanske aldrig format en nära känslomässig bindning till henne.

Utan **EGODRIFT** skulle det inte finnas något skapande, ingen individualitet, ingen behovsuppfyllelse, inget beskydd, inget värmande gensvar och ingen mänsklig kärlek. Utan **EGODRIFT** - inget självförsvar, självbevarelse eller överlevnad.

Emellertid är **EGODRIFTEN - primärt individens "jag"**, präglad endast av **SJÄLVTILLFREDSSTÄLLELSE-** och **ÖVERLEVNADS**behoven.

I barndomen är "egojaget" styrt av gillande och ogillande, begär och avvisande av det som inte är önskvärt och av vanor som formats av ständiga känslouppprepningar. Dåliga vanor i form av oacceptabla egogensvar på personliga upplevelser och omgivningen danas och dessa blir i sin tur inpräglade i det omedvetna eller det undermedvetna där de förblir dolda. De bryter emellertid fram som upprepade beteendemönster då minnen från tidigare omständigheter och händelser omedvetet framkallar dem i sinnet.

Nu börjar det omedvetna och det medvetna sinnet gemensamt arbeta för att utveckla personligheten. Mycket i uppträdandet blir 'betingat beteende' och är oerhört svårt att bryta. När människan omedvetet är programmerad med starka självcenterade egovanor vad rör tankar och uppträdande och har svårigheter att leva i harmoni med andra, uppsöker hon en psykolog för att få hjälp att uppdaga komplexiteten i sina mentala/emotionella problem.

Fram till det att dessa mina anvisningar om **Sanningen i Existensen** förstås fullt ut och de livgivande principerna blir ständiga riktlinjer för sättet att tänka och för gensvaret på livserfarenheterna kommer lidandet och smärtan som förorsakas av blind eftergivenhet för egodrifterna att fortgå.

Kyrkan betecknar denna mänskliga svårighet som 'satans frestelser'. Något sådant är det inte. Det är en naturlig process som förorsakas av de **okontrollerade** gensvaren på livet i kraft av **egodriften vars enda syfte är att tillföra personlig lycka och förnöjsamhet, behovsuppfyllelse - eller- avskildhet, självständighet, säkerhet, fred, allt inriktat på ÖVERLEVNAD.**

Vad som måste förstås är att det finns inget ont i egodriften. Den är ett nödvändigt **verktyg för allt skapande**. Det är individen själv som förorsakar obalansen i livet genom att ge egodriften full kontroll över personligheten utan tanke på eller hänsyn till omgivningen. Detta skall inte heller fördömas eller kritiseras eftersom den som är behärskad av sin egodrift inte känner till något annat tanke- eller handlingssätt i den jordiska dimensionen. Barnet vet inget om självkontroll mer än det han blivit undervisat om av föräldrarna eller av sina skollärare. Därför måste hans misstag i gensvaret på livets upp- och nedgångar accepteras i en anda av välvillighet av föräldrar och lärare eftersom barnet själv inte har någon förståelse av det som driver honom.

Vill barnet ha någonting, vill han ha det omedelbart och förstår inte varför han inte får det. Han har inget annat i tankarna än just detta. Han ser något han tycker om och - han vill ha det.

Det är hjärtlöst att hårt säga 'nej, du får det inte'. Det är kränkande för barnet som känner sig angripet. Från spädbarnstiden och framöver måste skolningsprocessen präglas av logik och uppmuntran som framhåller hans rättighet att känna sig trygg i sin omgivning.

Trygghetskänslan skall stärkas genom att visa barnet det rätta sättet att uttrycka ett önskemål. KÄRLEK - inte irritation eller vrede bör välja orden som förklarar för barnet

varför han inte får det han vill ha. Barnet kommer att förstå budskapet då det ges i kärlek. Förmedlas det i vrede väcker det hans djupaste egodrifter och övergår i förbittring - öppen eller dold, eller blir en känsla av djupt rotad frustration som färgar egot och verkar sänkande på den naturliga känslan av inre validitet. Ett barn behöver denna känsla av personligt värde som inte får undertryckas eller förgöras.

Förutom detta krävs att föräldrarna eller lärarna klart påvisar att också andra människor i världen har egna behov, rätten till sina ägodelar och önskar frid och glädje. Ingen, vare sig barn eller vuxen är berättigad att göra en annan människa upprörd för egen vinnings skull'.

Om ett annat barn slår honom och får honom att gråta är det helt naturligt för egodriften att slå tillbaka - han är programmerad att försvara sig själv. I detta läge är det påkallat av föräldrarna att förklara att hämnas genom 'att ge igen' i en konfliktsituation endast **eskalerar** konflikten och medför mera smärta för båda och att 'att slå tillbaka' är av denna anledning helt meningslöst.

Då är det bättre **att SKRATTA** och vända ryggen till. Hellre än att tillåta irritationen och smärtan i sinnet att fortgå är det förmer att i bönen föra problemet till det '**GUDOMLIGA MEDVETANDET**' och be om att smärtan skall lyftas bort ur medvetandet och sedan söka ett sätt att samsas.

Barnet skall även undervisas om att han och det andra barnet är likvärdiga, födda ur ett **Gudomligt Ögonblick**. När så barnet är själsligt mottagligt och ständigt minns det gemensamma andliga broderskapet med andra barn och med allt levande och erkänner 'andras lika rättigheter' har han fått del av den högsta möjliga andliga gåvan. På detta sätt försvagas egodriften genom dagligt utövande av inspirerande kärlek, alltmedan barnets centrala 'jag'upplevelse förblir stark och självtilliten intakt. Barnet skall undervisas om nyttan av att kunna skratta vilket jag skall tala mera om i ett senare **Brev**.

Alltså, en skicklig och insiktsfull undervisning är ett villkor för att vägleda barnet in i en förståelse av att andra människors rättigheter är **LIKVÄRDIGA MED DE EGNA RÄTTIGHETERNA**.

Detta är den andliga lag som bör vara förhärskande i hemmet och i klassrummet. Varje annan lag jämte vilken man menar sig kunna bedöma hur något förhåller sig är felaktig och saknar balans.

Den framgångsrikaste undervisningen förlitar sig inte på lärarens vilja, ej heller på en - 'för att jag säger det'- attityd utan till en systematisk hänvisning i alla sammanhang till 'broderskärleken, och andras likaberättigande.

Samtidigt får inte ett barn indoktrineras i att vara "självupppoffrande" eftersom detta slags **omtanke måste vara viljemässig och ha uppstått ur individens själsliga mognad och målsättning**.

Självupppoffring upprinner ur själslig upplysning om en högre väg som skall beträdas; i uppgivande av det lilla jaget för att avlägsna egohindren som står i vägen för uppnåelse av samklang med det alltomfattande **Gudomliga Medvetandet**. En upplyst självupppoffring för ett själsligt medvetande till glädjens högsta höjder. Då föreligger ingen som helst känsla av förlust.

För att bättre beskriva **själens** och **egots** verklighet vill jag att ni för ihop era händer så att fingertopparna möts och handlederna likaså vilket lämnar ett tomt utrymme mellan de kupade händerna.

Era händer representerar '**det mänskliga medvetandeskalet**' hos en människa - egot.

Tomrummet representerar på ett riktigt sätt **SJÄLEN** som föds ur **Fader-Moder-Medvetandets-Liv** i ögonblicket för tillblivelsen. För det mänskliga ögat verkar tomrummet vara ett "ingenting" men är i själva verket ett skott av det **GUDDOMLIGA MEDVETANDETS TOTALITET och HELHET** ur vilket allt skapat tagit form. Era händer med **tomrummet mellan dem representerar Jaget**.

Er vänstra respektive högra hand representerar två mäktiga krafter av den magnetiska egodriften. De representerar de "attraherande-avvisande" krafterna, men är på samma gång helt korrekt de fysiska representanterna för de fysiska energier som vetenskapen kallar magnetism - 'Bindande- Avvisande'.

Böj nu högra handen bakåt och se framför dig hur du använder sin högra hand för att 'få utav livet det du önskar dig'. Den representerar också det ditt mänskliga medvetande uppfattar som en girigt fasthållande attityd till livet.

Ge dig tid att utföra denna övning fullt ut och förstå att din högra hand representerar den magnetiska dragningskraften, uppbindningen, attraktionen och gravitationen påtaglig i hela naturen. Den är källan till alla "begär" och "önskingar". Den är den **magnetiska impulsen** som alltid är inriktad på att förvärva det som är nödvändigt eller begärligt i livet. Denna **magnetiska impuls** är i '**själslig bemärkelse avsedd**' att riktas mot konstruktiva syften. Att förverkliga, stödja, växa och uppnå.

Funnas inte andra människor eller levande varelser på jorden skulle den magnetiska impulsen ha full kontroll i personligheten och ingen skada skulle vara skedd.

Det är endast då hänsyn måste tas till 'andra människor' eller levande varelser eller till andra människors ägodelar som den okontrollerade '**magnetiska impulsen att attrahera, dra till sig, binda, kvarhålla och äga**', blir en sjukdom i personligheten om den icke balanseras med hänsyn till andra levande varelsers behov.

För nu handen tillbaka till dess ursprungliga läge, kupad i vänster hand.

Böj nu den vänstra handen bakåt och uppfatta denna hand som representant för 'avvisandets magnetiska impuls, 'att fösa undan, att slå eller försvara dig mot allt otillbörligt intrång på det egna reviret, mot alla försök att tillgripa sig dina ägodelar eller ett angrepp på din karaktär, familj eller ditt arbete.' Den vänstra handen representerar '**avvisandets magnetiska impuls**' vars **själsliga avsikt** är att tillförsäkra dig avskildhet och att rädda livet. Den är ett legitimt vapen då din fysiska eller känslomässiga överlevnad hotas, förutsatt att du alltid minns, att varje handling utgör en blåkopia i ditt medvetande av en elektromagnetisk aktivitet -bindande/avvisande som rikoschetterar och längre fram externaliseras i form av ett liknande angrepp på dig själv.

Misstämningen kan uppstå ur kritik från en förälder, lärare, arbetsgivare. Orden som rinner till i självförsvar är egoord, helt inriktade på självförsvar och ger uttryck för den magnetiska driften att avvisa och avfärda. Och då dina angripande ego-ord flamar upp i ilsket tal blir din motståndares ego på samma sätt hotat och också på honom rinner sinnet till i självförsvar gentemot dig. Det som kanske från början varit en nödvändig vuxen handling att 'uppmärksamma ett fel och ange ett bättre tillvägagångssätt' uppfattas ofta i första hand som ett personligt angrepp av det **självcentrerade känsliga egot**. Det som skulle kunna vara ett ögonblick för utveckling utmynnar i konflikt, ilska, möjligen tårar, fortsatt förbittring och ömsesidig avoghet.

Så snabbt och på så oväntade och **onödiga** sätt genereras konflikter i sinnet och uttrycks i ord och i handling som sedan fortgår i en anda av förbittring och hat.

Ni bör minnas att varje aktivitet i sinnet - en mental tanke eller känslomässiga reaktioner i form av attraktion eller avvisande, är samtliga **skapandets medvetandeenergier**. Dessa medvetandeenergier ger inte bara upphov till de otrevliga rikoschetterande tillstånden, men

utformar också karaktärens inriktning och påverkar t.o.m. relationer och omgivningen i största allmänhet. De reducerar också livskraften i kroppen vilket leder till en känsla av fysiskt illabefinnande, en virusinfektion eller långvarig sjukdom.

Den högre vägen, den väg som endast medför konstruktiva återverkningar, då man är utsatt för ett angrepp av något slag, innebär att ständigt påminna sig om att man omedelbart kan åkalla det **GUDOMLIGA MEDVETANDET** och där erhålla ögonblickligt beskydd i alla sammanhang. Detta är endast möjligt om man kan frångå **'motvärnets magnetiska egodrift'** i en fullkomlig övertygelse att det **GUDOMLIGA MEDVETANDET** tillgodoser varje behov.

Återför nu din vänstra hand till utgångsläget med höger hand. Inse att under hela denna övning har **UTRYMMET** mellan händerna förblivit ett **UTRYMME**. Det har inte tagit del av händernas aktivitet. Så är det också med **SJÄLEN**, sekund för sekund, alltid och evigt redo att uppfylla alla era behov och beskydda er från allt ont, medan ert **ego** är upptaget på annat håll. **SJÄLENS GUDOMLIGA MEDVETANDE** förblir dolt även om det alltid finns inom er.

Då jag var på jorden talade jag om "HIMMELRIKET". Jag sade att det fanns inom er. Så är det också. Det är er själ. Det är en tillflyktsort av fullkomlig balans i det **GUDOMLIGA MEDVETANDET**. **DET** som skänkte er varande som en framtida man eller kvinna.

Jag längtar storligen efter att förmedla till era sinnen en vidsträckt syn på ert **VARANDES KÄLLA** för att göra det möjligt för er att lite klarare förstå ert ursprung - varifrån ni kommit. Ni måste också förstå att varje gång jag i ord försöker att beskriva **DET SOM I SANNING ÄR OBESKRIVBART**, befinner jag mig på de högsta, oändligt korta vibrationsfrekvenserna på den yttersta gränsen av det **STORA UNIVERSELLA EKVILIBRIUM** ur vilket allt har hämtat sitt varande och tagit sin form.

Talar jag om ett berg, framträder en bild hos er, men ni vet inget om dess ofantliga struktur, bergets beständighet, dess raviner, toppar och håligheter, snön som alltid täcker dess toppar, vattenfallen som i kaskader bildar en damm då glaciärerna smälter. För att ni skall få en uppfattning om bergets storhet måste jag ge mig in i en detaljerad beskrivning av varje vrå och vinkel. T.o.m. efter en mycket detaljerad beskrivning skulle ni ändå ha endast en fantiserad mental bild att förlita er till. Ni skulle inte **KÄNNA** berget.

Skulle jag tala om en orkan, kan jag hos er framkalla bilden av träd som böjer sig mot marken i stormen, väggar som störtar samman, taksparrar som ger vika, tegelstenar och tak som flyger omkring, fönster som splittras, bilar som välter, stora träd som faller med rötterna uppdragna, men ni kan aldrig känna vindens vinande, kraschande av fallande murbruk eller den terror som det ger upphov till i hjärtat på dem som tvingas uthärda stormen, förrän ni själva blivit drabbade. Så är det också när jag försöker beskriva för er "**DET**" **SOM ÄR SKAPELSENS UPPHOV. Ni kan bara ana men inte FÖRSTÅ.**

Först efter det ni själva har upplevt allt jag talat om kan ni börja få en idé om det jag försöker beskriva för er. Därför skall ingen som läser mina **Brev** träta med någon annan eller förneka sanningen i det jag undervisat om - eller vederlägga mina ord - för jag säger till er att ni i sanning inget kan **veta** förrän ni själva erfarit det.

Endast de som villigt följer mig i acceptens och trosvissnet i dagliga meditationer, som renar sitt medvetande och som passionerat ber om att bli upplysta, kommer gradvis att erhålla ständigt fördjupade glimtar - därefter upplevelser - av det som skapandet själv har tilltråde till - **Gudomligt Medvetande.**

Du kanske frågar vad skillnaden är mellan **Universellt Medvetande och Gudomligt Medvetande?**

UNIVERSELLT MEDVETANDE är den **UNIVERSELLA SFÄREN I RYMDEN** dit ingen tillåts inträda eller ha tillträde då den vilar i ett tillstånd av ekvilibrium och oföränderlig energi.

GUDOMLIGT MEDVETANDE är återföreningen av de ursprungliga **IMPULSERNA** inom det **UNIVERSELLA MEDVETANDET** vilka frigjordes för att bli såväl *aktiviteten och substansen* i skapandet vid ögonblicket för **BIG BANG**.

Dessa **IMPULSER** delades explosivt och sammanfördes åter i ett tillstånd av ömsesidig återhållsamhet. De var också förutbestämda att för all framtid verka i sfären för det skapade, antingen åtskilda som energier eller tyglade tillsammans i ekvilibrium. Vetenskapen tillåts endast penetrera detta område av det **GUDOMLIGA MEDVETANDET**.

Möjligen kan följande stycke ytterligare belysa detta.

UNIVERSELLT MEDVETANDE
förkroppsligar
UNIVERSELLA IMPULSER

IMPULSEN till:

VILJAN att skapa i ömsesidig återhållsamhet med SYFTET att erfara sig SJÄLV

INTELLIGENS i ömsesidig återhållsamhet till KÄRLEK

Den INTELLIGENTA VILJANS IMPULS - jämvikt Det KÄRLEKSFULLA SYFTETS IMPULS

Denna intellektuella beskrivning av det **UNIVERSELLA MEDVETANDET** har inte fört er närmare insikten om denna **KRAFTS** sublimes skönhet och storhet. Inte heller har den ökat förståelsen för den skönhet, glädje, harmoni och extas som är inrymd i färg och ljud som ligger bortom er dimension. Endast vi som är upphöjda i medvetandets vibrationsfrekvenser till de yttersta portalerna eller gränserna för det **UNIVERSELLA MEDVETANDETS** ekvilibrium kan erfara och **utstråla hänryckningen av självmedvetandets sanna potential utan något begär att tillfredsställa den - den vidunderliga glädjen av personlig tillfredsställelse utan att behöva 'lyfta ett finger'**.

Jag använder denna terminologi metaforiskt eftersom jag, även om jag vidhåller min individualitet, endast verkar i medvetandet och i inget avseende längre är fysisk, vilket jag inte varit sedan min fortsatta andliga upphöjelse till andra dimensioner efter min död på korset.

Ni undrar hur det är möjligt att upprätthålla så väldiga UNIVERSELLA IMPULSER i ett tillstånd av jämvikt? De befinner sig i ett tillstånd av likvärdig och ömsesidig återhållsamhet där den förenande (bindande), närande KÄRLEKSIMPULSEN håller den skapande, aktiva VILJAN under kontroll.

Jag kan bara beskriva detta fenomen i enkla termer, Om ni lägger den ena handflatan ovanpå den andra så att den ena handens fingertoppar berör den andra handens handled och därefter försöka åtskilja dem samtidigt som ni håller dem dikt mot varandra kan ni få en uppfattning om betydelsen av begreppen 'ekvilibrium' och 'ömsesidig återhållsamhet'.

Vidare måste ni inse att även om era händer skenbart ger uttryck för ett fysikaliskt fenomen, styrs de i själva verket av och uttrycker IMPULSER som härrör sig från hjärnan. Hjärnan kan vara något som uttrycker medvetna idéer - impulser - men i

själva verket är **IMPULSEN** alla rörelsers verkliga liv - inte den fysiska hjärnan som endast är ett instrument eller ett uttryck för dessa impulser.

Jag har givit er endast en intellektuell redogörelse för det **UNIVERSELLA MEDVETANDET**. Hur skall jag belysa den latent kraften, vördnadens storslagenhet, extasen, den strålande glädjen, tillståndet av yttersta förnöjsamhet och frid och harmoni i Dess Varande.

Även om ni kan begrunda och förstå att ur detta **OMÄTLIGA MEDVETANDE** har hela universum hämtat sitt liv och sin form, kan ni ändå inte uppfatta mer än en elektron av det **UNIVERSELLA MEDVETANDETS** vidsträckta, omätliga *Glädjefyllda Verklighet*.

För att till fullo förstå **skapandets natur**, orsakerna till att egot fungerar som det gör, varför levande varelser har sina drifter, måste man inse att **det UNIVERSELLA MEDVETANDETS NATUR OCH BESKAFFENHET** är **GLÖDANDE LYCKA - TILLFREDSSTÄLLELSE - GLÄDJE**.

DETTA KALLADE JAG FÖR 'HIMMELRIKET INOM ER' - INNEBOENDE I ER SJÄL - I DE DJUPASTE LAGREN AV ERT PSYKE som är länken mellan själens strålkraft och egots skugga.

Att återvända till detta tillstånd av underbart, vackert, glädjefyllt och harmoniskt varande är själens djupaste längtan.

Det är denna ständigt pågående längtan, detta medfödda omedvetna minne av jämvikt och frid, glädje och harmoni som via psyket uppmuntrar **EGOT** att manipulera omgivningen å era vägnar. Dess ständiga syfte är att återföra er till ert ursprungliga tillstånd av storslagen hänryckning ur vilket ni hämtat er själ, ert varande och er form.

Men egot kan endast tillföra er den åtrådda glädjen och förnöjsamheten via de två magnetiskt / emotionellt 'attraktiva och repulsiva impulserna' - som endast är materialiserade impulser som skänker er individualiteten.

Av denna anledning upplevs *längtan* att återförenas med **VARANDETS KÄLLA** i de elektromagnetiska parametrarna, tanke och känsla, som en önskan efter 'mera, mera, mera' av det som tidigare ingav lustfyllda känslor.

Flera vänner, större hus, bil, kläder m.m. Var gång detta 'mera' har uppnåtts uppstår en glöd av tillfredsställelse, kanske med en uppvisning för grannarna för att ytterligare förhöja glädjen, (att ha överträffat dem och därmed ytterligare lite mera glöd), men när nyhetsvärdet avtar och den nya ägodelen blir ointressant, återgår sinnena till vila -i jämviktstillstånd- en mental trötthet infinner sig, det vanemässiga blir tråkigt och enahanda. För att generera mera liv hittar egot ett nytt mål att uppnå för att bereda det ytterligare spänning och förnöjsamhet. Så blir livet en ständig jakt på personlig tillfredsställelse av olika slag men lämnar själen, svältfödd, otillfredsställd och längtande efter något 'Mera' - men vad är det mitt innersta jag begär frågar du desperat?

När en människa får en uppfattning om källan till tomheten och det kontinuerliga begäret efter 'mer av det som fick mig att må bra tidigare' och börjar meditera för att nå kontakt med **'DET'.... SOM GIVIT HENNE EXISTENSEN** sipprar något av den **Gudomliga Jämvikten** genom hennes medvetande. Tomheten viker undan.

Om en människa verkligen får en glimt av det som är **EVIGT** och som är livets sanna mål kommer begäret efter ägodelar småningom att dö ut.

Begäret efter ' fler ägodelar' ersätts gradvis av en uppriktig uppskattning av det hon redan äger och av en känsla av ständig tillförsikt. Med erfarenhet av de mirakulösa interventioner eller ingripanden i det dagliga livet av det **GUDOMLIGA MEDVETANDET** upphöjs det mänskliga medvetandet i hög grad och hon förstår att de dagliga behoven tillgodoses på bästa sätt. Tron förstärks och glädjen stegas.

Av denna anledning har jag sagt till er: Jag har inte kommit för att undervisa er i positivt tänkande för att dra till er det ni önskar och behöver. Jag har uttryckligen kommit för att föra er tillbaka till **HIMMELRIKET**.

Det är emellertid inte endast p.g.a. begäret efter fler ägodelar som själen fjättras i sin dolda boning. Egot nyttjar även den magnetiskt emotionella driften att 'repellera - avvisa' för att tillförsäkra er er individualitet, avskildhet och säkerhet. Denna impuls ikläder sig ett mångfald uttrycksformer för att inge er en känsla av övermakt, elitism eller som ett skydd mot människor ni anser vara icke önskvärda eller som innehar en lägre status än ni själva. Denna egodrift utövas ständigt och anses vara helt acceptabel också av kyrkorna. I själva verket kommer själen, då den uppnår en tillstymmelse av kontroll över egodriften, att tillrättvisa den mänskliga personligheten för att den är självisk och exklusiv. Den kommer att mana psyket till villkorlös kärlek och en tro på det universella och alla människors lika värde oberoende av hur de framstår.

Kanske ni nu lättare kan förstå hur och varför utformande av er individualitet via egot, skapade den mäktiga behållaren av 'fysiska impulser' som frambringade och omgärdade ert mänskliga medvetande och därmed danade både er fysiska form och er mänskliga personlighet. Eftersom den kontrollerar såväl ert intellekt och era emotioner samt era tankar och känslor hindrar den er att få kontakt med ert **LIVS KÄLLA** och er **SJÄL**.

Ert VERKLIGA SYFTE i livet är att bemästra egot genom att försöka nå ut i tanke och känsla till....'**DET**'... **DU ANAR LIGGER BAKOM SKAPELSEN** och ständigt begära upplysning.

Detta är det första steget en människa måste ta för att uppnå det ärorika ögonblick då hon/han får kontakt med det **GUДОMLIGA**, för att sedan gå vidare genom ett ständigt renande av egodriften och slutligen återinträda i det 'himmelska tillstånd' ur vilket själen framföddes och fick sin individualitet.

Hur uppkom detta **SKAPANDE** av **INDIVIDUALITETEN**?

Som jag tidigare sagt nådde det **UNIVERSELLA MEDVETANDET** en höjdpunkt av ömsesidig återhållsamhet varvid en explosion ägde rum som åtskilde

Den SKAPANDE VILJEIMPULSEN och IMPULSEN TILL KÄRLEKSFULLA SYFTEN

som åtskilda från varandra aktiverades i skapelsen som

Fader Intelligens : Moder Kärlek
synliggjorda som
Elektricitet: Magnetism 'Attraktion - Repulsion'
!
Liv
!
Återförenade i ekvilibrium som
GUДОMLIGT MEDVETANDE
!
LIV

Således är den synliga världen, långtifrån solid eller svårbedömd 'materia', i själva verket är den:

Intellekt / rörelse - i ständig samverkan med

**emotionell / magnetisk Bindande-
avvisande**

även benämnt : 'Attraherande-Bindande'.

Fader Intelligens: fysisk elektricitet
och
Moder Kärlek: fysisk magnetisk 'Bindande- Avvisande'
frambringade gemensamt ett barn - EGOT
varvid

IMPULSEN till INDIVIDUALITETEN

föddes och antog en oåterkallelig och oföränderlig form inom skapelseenergierna i avsikt att garantera att de olika elektriska krafterna, uttryckta i protoner och elektroner och det övriga

'partikelsällskapet' som vetenskapen upphetsat upptäckt, inte plötsligt ohämmat skulle flyga ut i ett avlägset 'formlöst tillstånd'.

De skulle kontrolleras och tillbakahållas av Moder Kärlekens magnetiska 'attraktions-repulsions' IMPULS för att frambringa manifesterade former.

Vetenskapen kanske motsätter sig ovanstående stycken, eftersom de lagt ner stor möda på att beskriva de olika 'attraherande processerna' genom att skapa diverse termer för de 'attraherande' energierna.

Vetenskapen må kalla de 'bindande eller attraherande krafterna' vid vilket namn som helst, men faktum kvarstår, att dessa energier har antagit sin form ur den stora och ursprungliga IMPULSEN för MODERS KÄRLEKEN, och detta URSPRUNGLIGA MEDVETANDES huvuduppgift är att ge individualiteten en form.

IMPULSEN 'Fader Intelligent Liv' förser skapelsen med drivkraft.

IMPULSEN 'Moder Kärleksfullt Syfte' ger 'bindningen' som tyglar den elektriska drivkraften och har kontroll över den inom individen.

'Moder kärleksfullt Syfte' impulsen förlämnar 'repulsion- avvisande' impulsen för att tillförsäkra individen överlevnad.

Detta är skapelseprocessen.

Vetenskapen kan endast närma sig skapelsen som åskådare. Även om dess ambassadörer är människor som själva deltar i livet, kan det mänskliga intellektet endast observera det skapade. Det kan inte tränga in i de innersta skaparprocesserna som är förborgade i 'materian' och i de mest fundamentala energifälten.

Vetenskapen kommer aldrig att kunna precisera **MOTIVATIONSFAKTORN X**, som är upphovet till de energier som kontrollerar skapandet av den individuella formen. Vad vetenskapen har att förmedla rörande skapandet är av ringa betydelse för er som individer. Vetenskapen kommer inte att förändra er livsstil, er hälsa, omgivning, era personliga känslor eller era prestationer ett dugg.

Det ni behöver veta och som jag uttryckligen kommit för att förmedla till er - är hur ni skall undgå den själviska **possessivt-skyddande drift**, som **EGOT** skänkt er för att tillförsäkra er individualitet och överlevnad och er inneboende längtan att återvända till den glädje och lycka ur vilken allt skapat fått sitt **LIV**.

Detta är orsaken till att jag kom till jorden från första början och varför jag kommer till er nu vid denna tidpunkt - för att göra något för er som ingen vetenskapsman kan - att bistå er själ att träda fram ur egodriftens begränsningar och inleda ett nytt

program som innebär ' att leva ett liv i tanke och känsla' som oförtäckt uttrycker det 'Fader - Moder-Medvetande Liv' som ingjöts i er och i alla människor vid ögonblicket för befruktningen.

Eftersom egot i sig själv inbegriper den elektriska rörelsen i Aktivitet - Skapande och de emotionella magnetiska impulserna 'Attraktion - Avvisande', är allt som framföds av 'egodriften', dess tankar, känslor och handlingar, laddade med fysiskt elektromagnetiskt liv som kommer att producera replikerade livsformer och materialiseras i det skapande egots liv.

Dessa gestaltade former manifesteras med tiden inte endast som erfarenheter, de stör också de fysiska processernas funktioner hos sin skapare och är upphovet till fysiskt illabefinnande, virusinfektioner eller sjukdomar.

Av denna anledning finns anledning till glädje då själen träder fram ur sitt inkapslade mänskliga egomedvetande ty det andliga medvetandet, i färd med att upphöjas, kommer att framkalla det harmoniska livgivande tillstånd det bär inom sig till medvetandet. Å andra sidan är det även en källa till sorg under tiden som det mänskliga medvetandet är underkastat egots kontroll vilket medför förvirring, prövningar och vedermödor i såväl livserfarenheterna som i själva det fysiska tillståndet.

Därför säger jag er: om ni ogillar er värld, så står det i er makt att förändra era 'levnadsvillkor', precis där ni befinner er - om ni har tron och en ständig vilja att göra det. För att vinna er uppmärksamhet upprepar jag med andra ord: Fortsätter ni att leva på ert nuvarande sätt att fungera och tänka kommer ni endast att uppleva er innevarande nivå av mänskligt liv. Ni blir tvungna att arbeta hårt för en usel levnadsstandard, belastade av mångahanda problem s.s. fattigdom och ohälsa, drogberoende, lamslagna av en vanmäktig rädsla och utsatta för ondsinta attacker av alla slag. Ni kommer att vara tyngda av samma förhållanden till det ni förstår hur ni kan förändra dem. Detta är ett gyllene tillfälle som aldrig givits er förr, att överta kontrollen över era tankar och känslor - era **elektriska och magnetiska impulser** - blåkopiorna på era kommande erfarenheter.

Ty ni kan liknas vid krukmakaren som äger lera och dagligen formar skålar och utensilier som ni kan använda.

MEDVETANDET är leran - substansen med vilken ni formar era liv och alla omständigheter som hör ihop med det. Ni och endast ni själv utformar ert liv som ni upplever det. Med era tankar kan ni förändra er egen framtid, om blott ni lyssnar till mina ord, förstår ert eget ursprung, sätter er lit till dem och använder er av denna kunskap i ert dagliga liv. Ni kan utöva inflytande på er omgivning, ert hem, er familj, ert arbete, människor ni har kontakt med ja t.o.m. på växter, djur och klimatet. Allt ni orubbligt vidhåller i ert sinne kommer att externaliseras.

Av denna anledning är det av avgörande betydelse för er andliga och personliga mänskliga utveckling att fullt ut förstå det jag försöker undervisa er om.

Tro inte att dessa Brev är alltför svåra att förstå och sedan gå vidare till något lättare sätt att finna lyckan.

Tro mig - det finns ingen SANN och lättare väg för er att finna den jämvikt och harmoni ni söker - för mina ord beskriver EXISTENSENS UNIVERSELLA SANNING och det LIV med vilket ni för närvarande bygger upp eller förstör era liv.

På samma gång hävdar jag, att ni aldrig kan skapa nya omständigheter för er själva om ni inte upptäcker HUR och VARFÖR ni har skapat destruktiva och negativa förhållanden i det förflutna.

Allt ni idag upplever har ni själva fått till stånd genom era tankar, ord och handlingar i det förgångna. Så harmas inte över era nuvarande omständigheter för ni är själva deras upphov.

Var därför förnuftiga och läs dessa Brev och använd era krafter åt att upptäcka med vilka medel ni tidigare förstört ert liv (utan att veta bättre).

Vidtag sedan nödvändiga åtgärder för att rensa ditt medvetande.

Ni kanske frågar: Varför skall jag rensa mitt medvetande?

Jag säger åt er - NI skulle aldrig plantera en åker med majs utan att först plöja jorden och sedan använda utrustning för att finfördela den och slutligen göda den. I okunskap skulle ni kanske plantera bland ogräs, i jord med klumpar och utelämna gödslingen och er skörd skulle vara tunn och ojämn. Det samma gäller när ni trampar på i era jordiska självcentrerade tankar och endast verkar i enlighet med er mänskliga kunskap, styrka och vilja.

Ni är begränsade i allt ni företar er. Och helt ovetande, skapar ni precis de omständigheter som kommer att begränsa skörden av era bemödanden.

I det ögonblick då ni inser varifrån ni i sanning härstammar skall ni söka den Kraft som är tillgänglig för er i allt ni företar er och skynda er att rensa ut ogräset. Då ni renar ert medvetandes jord kan ni använda er av den KRAFT som kommer att genomsyra era dagliga upplevelser och aktiviteter och få dem att blomstra.

Man kunde säga att **KRAFTEN** är gödseln men detta skulle vara inexakt och oriktigt. Ett gödsel är ickelevande kemisk föda för växten - emedan KRAFTEN som ni hämtar i er dagliga meditation är LIVET som stärker hela er varelse, ert liv och även era växter, också teglen i era hus och alla era verktyg långt mer än ni för närvarande anar. Människor som tillägnat hela sin viljekraft att leva i enlighet med denna Sanning, ser den oemotsägliga frukten av detta i sina liv och vad de 'ser' ökar deras tro och beslutsamhet. På detta vis går de in i en välsignad cirkel.

De förundras över att människor kan motstå denna sanning och välja att stå kvar utanför den andliga och jordiska harmoni som det är möjligt att leva i.

Om ni är villiga att lyssna, begrunda och meditera på de nästkommande sidorna **kommer ni att förstå det som har varit fördolt från skapelsens begynnelse.**

RENANDE AV MEDVETANDE.

Då ni utför det nödvändiga arbetet att rena er mentalt/emotionellt, använd er av orden på de föregående sidorna som beskriver ... **'DET'... SOM FÖRT ER OCH HELA VÄRLDEN TILL SYNLIGT VARANDE'**, för att bygga upp en medvetenhet och en kontakt med **DESS** kraftfulla **GUDOMLIGA MEDVETANDE**. Ur denna kontakt föds inspirationen och styrkan att verkställa reningen snabbare. Då denna rening fortgår upplever ni en nyfunnen glädje och tillfredsställelse på alla områden i livet.

Ni kommer även att motta inspirerad vägledning i ert dagliga liv, antingen i meditationen eller som en stråle ljus i sinnet då ni är i ro och tänker på någon världslig detalj. Om ni inte frånser eller avvisar denna vägledning utan följer den, troget och nogsamt,-- är ni i färd med att ta de första stegen för att en gång bli betydande och framgångsrika i vad ni sår och skördar av kreativa idéer i er närmiljö. Allt som hör ihop med er kommer att blomstra, frodas och vara framgångsrikt. Allt kommer att gensvara och välsigna er med nytt liv. Om ni disciplinerar er att meditera varje dag med orubblig hängivenhet kommer ni gradvis att känna ett gensvar och ett inflöde från **DET SOM GIVIT ER ERT VARANDE** och de ord ni använder får en ny innebörd. Orden blir genomsyrade med **UNIVERSELLET LIV**.

Ni fylls av fröjd och gläds oerhört för ni **VET** då att kraften är verklig och aktiv i ert sinne och ert liv.

I allt högre grad kommer ni att förlita er på den kraft som börjar manifesteras i alla era angelägenheter. **Ni vill föra in andra i detta tillstånd av välsignad harmoni där ni befinner er, för andra människor kommer att uppmärksamma det och fråga er om Det. Inte bara det - ni kommer även att uppleva ett nytt slags broderskärlek och vilja dela det som gör er lyckliga med andra.**

Jag kan inte nog understryka denna Sanning, det nödvändiga i att meditera, eftersom så många frångår sökandet och självdisciplinen i det dagliga lyssnandet förrän de helt har renat sitt medvetande och uppnått det tillstånd av inre renhet som är nödvändigt för att nå en perfekt kontakt med det **UNIVERSELLA MEDVETANDET** - Källan till ert Varande. Då ni får kontakt - verkar mirakel ske' Detta är begynnelsen av den Universella Kraften som tar form och gestalt i er själ, ert sinne, hjärta och i ert liv.

I sanning säger jag er - ni kan ha full tillit till mina ord - om ni framhärdar, kommer ett ögonblick då ni verkligen kan uppleva kontakten och veta att ni fått kontakt.

Då har ni uppnått en i högsta grad avgörande tidpunkt i er andliga /männliga utveckling.

Under några timmar känner sig många själar upplyfta och glädjrika men strax börjar det dagliga livets plikter göra intrång i deras sinne och de intellektualiserar upplevelsen. De bortförklarar den i mänskliga ordalag. Gör inte detta - ty då förlorar ni vad som var er givet' Ni fördröjer ert andliga framåtskridande i hög grad.

Läser ni dessa ord och är rädd för att tro på dem, eller tycker de är dumheter, eller känner en prestigeförlust om ni skulle tro på dem - är ni i färd med att skapa en medvetandeform som kommer att förneka allt det konstruktiva gensvar ni ursprungligen gav detta Brev. Därför säger jag åt er - värna om era ögonblick av tro, håll fast vid de speciella tillfällen då ni hade kontakt med ...'**DET... SOM GAV ER ERT VARANDE**', tro på dem och håll dem stadigt i medvetandet och ni kommer gradvis att röra er mot höjderna av 'andligt' medvetande -mot avsevärda insikter och glädje.

Jag uppmanar er igen att inte lägga dessa Brev åt sidan. Jag kan inte nog understryka behovet att tänka på dem och påminna er om vad de förmedlar. Om ni inte minns, återkom och läs dem än en gång och sedan ytterligare en gång till dess de införlivats i ert medvetande.

Ju oftare ni dagligen mediterar över dem, dess klarare framstår de i sinnet och får allt större betydelse för. Småningom märker ni att de varit föda och dryck för er som byggt upp er moral och beslutsamhet att förändra era nuvarande omständigheter, att uppnå harmoni, vidsträckt utveckling, framgång och frid.

Mäktig inspiration och glädje kommer till er då ni når insikt om omfattningen av '**DET SOM GIVIT ER ERT VARANDE**', en strålande, oemotståndlig extatisk Kraft bortom er nuvarande föreställningsförmåga - Detta är Verkligheten.

DET är VARANDETS KÄLLA - URSPRUNGET till allt ni skönjer i den naturligt levande världen och på ett flertal existensnivåer bortom den ni för närvarande bebor. I det ni öppnat er helt för **Gudomligt Medvetande** in i sinnet, in i er själva, in i varje område av tillvaron, då kommer ni att märka den enorma skillnaden. Ni blickar tillbaka på tiden då ni var stressade och olyckliga och ser hur begränsningarna i era liv gradvis gett vika för en allt större välsignelse. **Detta blir en fortlöpande process i ert liv.**

Var vid gott mod - Det är i sanning Jag, Kristus som närmar mig er och världen genom dessa Brev.

Jag vill särskilt framhålla det sätt på vilket jag medvetet formulerat mig på dessa sidor för att lyfta era tankar till högre medvetandehöjder och beskrivit de fördelar som kan vinnas i arbetet att höja medvetandet genom att avlägsna de negativa inre egenskaper som anges på sidan ett.

Jag vill att ni fullt ut förstår, att jag endast kommit för att hjälpa er att befria er från de oönskade egodrivna tankar och känslor som f.n. kontrollerar ert sinne. Jag är också här uttryckligen för att uppmuntra och 'hjälpa er' - ja- 'hjälpa er' - att i ert intellekt och hjärta utveckla tankar och känslor som är grundade på kärlek och som för er till harmoni med GUDOMLIGT MEDVETANDE. Det är mitt angelägnaste och kärleksfulla syfte att leda er ut ur tillvarons gråzoner som ni f.n. vistas i - till den andliga upplysningens 'solsken' som väntar på er när ni övervunnit egodrifterna, förenats med själen och 'Fader-Moder-Liv' och förflyttat er in i den villkorlösa kärlekens harmoni riktad mot alla och envar.

Därför skall jag upprepa listan av negativa egenskaper på sidan 1. Jag vill att ni studerar den noga och lägger märke till era egna reaktioner och känslor då ni **långsamt går igenom den. Kritik, ironi, fördömande, avvisande, förnedrande, fientlighet, intolerans, hat, avundsjuka, våldsimpulser, tjuvnad, falskhet, tvetydiga och oärliga handlingar, baktaleri.**

Hur skall man göra sig av med någon av dessa egenskaper som man vet att man bär inom sig?

Känn inte skam över att erkänna dem, eftersom du är människa och fötts under påverkan av dessa egots egenskaper. Var därför inte alltför rädd eller nedslagen för att stå upp mot dem. Var fullständigt ärlig då du tar det första steget - och teckna sedan ner dem.

Härnäst skall du ta pappret och lägga det på bröstet då du ligger ner. Slut ögonen och rikta tankarna mot den **Gudomliga Verklighet som är KÄLLAN TILL DITT VARANDE, som du vid det här laget vet är din Kärleksfulla Medarbetare - din sanna 'Andliga Fader-Moder' som frikostigt och kontinuerligt utstrålar VILLKORSLÖS FÖRÄLDRAKÄRLEK till dig.**

Ge dig tid att stilla ditt sinne tills du kan känna att du rör dig bortom ditt eget medvetande. I fullkomlig tillit, med en förväntan på omedelbart svar, ber du sedan om hjälp att avlägsna, upplösa och övervinna de falska och onödiga **avvisande egodrifterna** för all framtid och förväntar dig ett omedelbart svar, eftersom du är verksam i medvetandet.

Känslomässigt gör du klart för din 'ANDLIGA FADER' eller för den 'GUDOMLIGA VERKLIGHETEN' och därmed för dig själv - att du inte önskar ha dessa 'egonegativer' i ditt medvetande. Du ber om inspiration och styrka att att avvärja eller neka dem tillträde för all framtid.

Genom att följa denna handlingsplan är du i färd med att skapa en **NY MEDVETANDE FORM** som börjar infiltrera och ta över ditt nuvarande medvetande.

**DIN AVSIKT
blir nu din verklighet.**

De tidigare negativa egenskaperna som skrevs ner på pappret och togs till din 'ANDLIGA FADER' är nu i ett avvaktande tillstånd i ditt medvetande. Detta medvetna avvisande möjliggör införande av Gudomlig Kraft i ditt medvetande för att bistå och stärka din avsikt och ditt beslut att förkasta alla impulser som härrör sig från de avvisade egenskaperna. Därmed, som du troligen lägger märke till, har överlämnandet och meditationen satt igång ett osynligt arbete i ditt medvetande som du förmodligen förblir omedveten om tills du en dag finner att egenskapen inte längre förekommer.

Enträget uppmanar jag er att ta med egenskaperna ni upptecknat på pappret i era meditationer. Vid varje tillfälle injicerar ni i ert medvetande ytterligare en dos av **'Fader-**

Moder-Medvetande Liv'kraft till er avsikt att övervinna och befria ert medvetande från oönskade medvetandeformer och krafter.

Då dessa upplösts kan de inte längre frammana de negativa och olyckliga skuggorna som tidigare hemsökte er. Ni kommer att färdas på en högre väg mot frihet.

Då ni framskrider upptäcker ni små medvetande försyndelser i ert sinne och hjärta som tidigare inte verkat vara förseelser. Då detta inträffar måste ni göra om samma procedur att nedteckna dem och i yttersta tillit ta dem till **er 'Andliga Fader'**.

Ännu en sak återstår för att fullfölja denna återuppbyggnad av ert medvetande.

Där ni på pappret noterat kritik, sarkasm, fördömande, avvisande, ringaktning, fiendskap, intolerans, hat, avundsjuka, våldstendenser, tjuvaktighet, falskhet, dubbel- och falskspel, baktaleri måste ni nu på ett annat papper - med **guldbokstäver** om möjligt, för att inge en känsla av skönhet och glöd åt attributen - nedteckna det **Gudomliga Medvetandets** gyllene kvaliteter som ni önskar skall ta er i besittning och ni skall kunna ge uttryck för i framtiden.

För att vara i fullkomlig harmoni med den **'Gudomliga Verkligheten'** - er **'Andliga Fader'** är varje attribut grundat på villkorlös kärlek och förhöjer den andres högsta goda.

För nu strävar ni inte längre att trycka ner andra för att upphöja er själv och öka ert eget självförtroende. Hela ert medvetande är inriktat på att bekräfta andra och att vara uppbygglig i allt i er omgivning. Ni strävar efter att ge näring åt, vårda, undervisa, beskydda, upprätthålla, uppfylla andras behov och kärleksfullt sträva efter att etablera ordning ur kaotiska tanklösa handlingar.

Efter att ha nedtecknat era **gyllene aspirationer** på pappret, lägg er åter ned och vänd er till er **'Gudomliga Verklighet'** och be att de vackra impulserna - det **Gudomligas natur** gradvis skall genomsyra ert sinne och ert hjärta och bli ett med ert medvetande. Då detta inträffar blir er själ en kyckling som pickar och pickar för att krossa äggskalet för att träda ut i den stora världen och förenas med moderhönan som tålmodigt inväntar att hennes barn skall förenas med henne. Så är det också med mig och alla andra kärleksfulla själar. Vi avvaktar, övervakar och bistår dem som längtar efter att förstå orsaken till den andefattigdom de upplever, som bestämmer sig för att överskrida sina jordiska arbetsuppgifter, de vars sinne inriktas på livets högre syften och som drömmer om att nå en fullkomlig samstämmighet med den egna själen och sitt **VARANDES GUDOMLIGA KÄLLA**. Med större kärlek än de kan ana åtföljer vi de andliga färdmännen. Detta innebär att vi med kärlek åtföljer alla er som läser detta **Brev**.

Då ni en gång återförenas med Källan till ert Varande, då har ni uppnått er verkliga uppgift på jorden. Ni har fullgjort er sanna mission i evigheten. Låt ert VERKLIGA LIV nu ta sin början' Ni har trätt in i Himmelriket'!

Jag säger inte vilka egenskaper ni skall nedteckna för ert nya medvetande - dessa måste födas ur er nuvarande uppfattning om vad som är högstående och bäst. Återigen uppmanar jag er att studera **Det Gudomliga Medvetandets Gudomliga Natur** som jag själv så klart varseblev i öknen och beskrev i **Brev 1**.

Låt denna **Gudomliga Natur** bli ett med er.

Jag vill att ni skall veta att då ni uppriktigt ger er ut på denna färd finns jag vid er sida i vått och torrt. Det är min högsta önskan att ni skall känna att jag är hos er och att jag sänder er stöd och styrka i ert sökande efter att återförenas med er **'Gudomliga verklighet'**.

OM 'KRISTENDOMEN.'

Nu skall jag tala om mera världsliga saker och då ni läser följande sidor vill jag att ni observerar vad som sker i er sinnesstämning eller med ert välbefinnande. Detta är alltså en

övning i att identifiera det som sker i ert medvetande då era tankar förändras och ni börjar använda en ny vokabulär.

Läs de nästföljande sidorna noga oavsett om ni är en utövande kristen eller ej och är frestad att hoppa över dem. Anteckna ert gensvar, era idéer, känslor, speciellt ändrade känslor i form av depression eller glädje.

Detta är en mycket viktig övning. Om den inte utförs kan ni fortsätta att läsa om medvetandet i all evighet utan att nå en djupare förståelse av på vilket sätt det är den grundläggande energin i er tillvaro, i materian, era kroppar och er omgivning, i skeendena i era liv, era SINNESSTÄMNINGAR och era andliga aspirationer.

Förrän ni lägger märke till hur 'idéer och åsikter' förmår höja eller sänka vibrationsfrekvenserna i ert medvetande när ni inte insikten om att allt är MEDVETANDE och därmed totaliteten - allt - i er existens och era upplevelser.

Jag vill att ni blir medvetna om orden ni brukar i ert dagliga liv, vilken livskvalité de skapar för er, hur de inverkar på andra människor - höjande eller sänkande på deras sinnesstämning till frid och glädje eller gör dem deprimerade och uttömda.

Vidare är det min allvarliga avsikt att nå dem av er som idag bekänner er till den kristna religionen och kämpar med tidigare eller nuvarande religiös betingning och därför har svårt att frigöra er från dogmer och fritt röra er inom subtilare vibrationsfrekvenser av högre andligt vetande.

Ni kan vara rädda att bringas i fördärvet bara för att ni läser dessa sidor - som ändå utövar en dragningskraft på er, men som ni intuitivt känner skildrar **Varandets Verklighet** som era präster inte undervisat er om. Ni slits mellan ert behov att få veta sanningen och er rädsla att misshaga 'Gud' i den gestalt ni för närvarande ser honom.

Jag, Kristus är väl medveten om den oro dessa **Brev** ger upphov till för många redliga människor och min åstundan är att befria er från er oro och föra er till fullkomlig sinnesfrid och glädje.

Därför är det av största vikt att börja med att analysera er nuvarande trosuppfattning och kyrkodoktrinen ursprung förrän jag går vidare i min undervisning om den djupare Sanningen om det Universellas och människans 'beskaffenhet'.

För att helt förstå den kristna doktrinen ursprung måste vi gå bakåt i tiden till judendomens begynnelse och där upptäcka det mänskliga intellektets 'rationaliseringar' då det brottades med att i ord definiera det som intuitivt upplevdes som den möjliga källan till varandet.

De bland er som strävar att befria er från gamla myter och felaktiga trosuppfattningar måste nu klart varsebli och **förstå** den grundläggande skillnaden mellan 'kyrkokristendomen' och **Sanningen om Existensen** som jag här försöker förklara för er.

Fram till dess att ni klart kan urskilja 'ursprunget till er nuvarande uppfattning' är det omöjligt för er att helt befria er från illusionerna i er tidigare betingning inom kyrkokristendomen. Ni kommer att ha en fot i vardera lägret - en farlig position att befinna sig i. Detta tillstånd skapar en avsevärd mental konflikt och kan leda fram till att ni överger ert sökande och återgår till de gamla, bekväma, emotionellt trygga religiösa formerna som inte leder framåt. Så var vaksamma och tillåt er inte att skrämmas av hot om att misshaga 'Gud' och bringas i fördärv.

URSPRUNGET TILL TRON PÅ EN 'SUPERINDIVIDUELL 'GUDOM'

Vi skall därför börja med att beskriva ursprunget till tron på 'Gud', ett namn som innehaft många olika konnotationer för mänskligheten. Denna tro har sin början vid tiden då de gamla hebreerna vandrade över ökenvidderna och grubblade på skapelsens ursprung. Man

föreställde sig att **KÄLLAN TILL SKAPELSEN** på något sätt måste vara en 'övermänsklig människogud', osynlig och storligen transcenderande världen och mänskligheten. Vissa av de gamla profeterna var mystiskt medvetna om att skapelsens källa var diffus och på något sätt ändå närvarande i hela skapelsen, men samtidigt existerade i den eviga dimensionen, men denna mysticism var inte tillgänglig för den vanliga människan.

Vad ni också måste förstå är, att trots den idag förhärskande skenbara realiteten (i era sinnen) om förekomsten av en dylik 'Gud' som ni läst om i bibeln, har ingen någonsin ens skymtat en sådan 'övermänsklig människogud' i någon som helst form, förutom möjligen Moses som påstod sig ha sett Honom i en brinnande buske där han beskrev sig själv som 'Jag är Det Jag är'.

Allt det som människor kommit fram till om en sådan 'övermänsklig 'gud' hänför sig till färgstarka beskrivningar av 'Gud' utgivna av profeter medan de vistades på jorden. Det är kännetecknande för hur illusoriska trosuppfattningarna är, när vår tids religiösa företrädare återvänder till antikens folk och deras 'sanning' eftersom de själva inte kan tro att 'Gud' verkligen finns, är evig och har förmåga att tala till människor i vår egen tid.

Dagens förkunnare är livrädda för alla trosuppfattningar som inte överensstämmer med de uråldriga. De överväger aldrig - eller är rädda för att överväga - att andlig kunskap inom den jordiska sfären möjligen är stadd i utveckling'.

Jag vill att ni kommer till insikt om att en 'väv av tro', en blandning av rationaliseringar och trosuppfattningar uppbyggda för att inge en mental / känslomässig trygghetsväv med vilken man snärjt in och skapat en fälla för människors intellekt och hjärtan. Allt som lärs ut av den kristna tron vilar på känslomässig grund och utgår ifrån 'hörsägen' som härstammar från tidiga utsagor om mitt liv och min död. På dessa tror man fanatiskt.

Kristna får lära sig att 'Gud är kärleken' - att Gud ser dina synder och straffar, disciplinerar, belönar dem som gör goda gärningar och skickar olyckor på dem som gör onda handlingar. Detta är en exakt beskrivning av människors handlingar och medvetande'

Kristna får lära sig att **Jag, Kristus** som personen Jesus 'dog på korset för att sona världens synder'.

Jag var 'Guds obefläckade lamm' som offrades för att betala priset för mänsklighetens synder" För att åstadkomma denna märkliga bedrift som en 'återbetalning av människors synder genom alla tider' utförde jag denna yttersta uppoffring av mitt liv.

Jag återinträdde sedan i min kropp efter det jag dött på korset och visade mig vid ett flertal tillfällen '**kroppsligen**' för att trösta och undervisa mina sörjande lärjungar. Jag intog t.o.m. föda när jag visade mig för dem. Efter fyrtio dagar, uppsteg jag, blev osynlig för mina lärjungar, men medförde min kropp till 'himlen'.

I **Brev 3** undrade jag vad jag skulle göra med en mänsklig kropp i himlen,' i livet bortom detta.

För att jag vid vår sista måltid sade till mina lärjungar att de skulle minnas detta tillfälle genom att bryta brödet och dela det med varandra och att de skulle dricka vin ur samma kalk och minnas att min kropp blivit korsfäst och mitt blod förspillt för att föra fram **sanningen om varandet**, har denna episod förvandlats till en bisarr trosuppfattning varvid man med pompösa ceremonier vid altaret påstår att min kropp skulle överföras till den oblat som nattvardsgästen skulle svälja med tillbörlig vördnad.

Min kropp' Till vilken nytta skulle min 'kropp' -förändligad eller inte - vara för nattvardsgästen?

Kan ni se hur sinnet kan betingas att godta ologisk nonsens som varat i 2000 år bara för att det uppbackats av påvar och kardinaler som bor i palats, i besittning av stora rikedomar, som vidmakthålls med världslig pompa under ceremoniellt prestigefyllda förhållanden.

Jag vill att ni skall få veta sanningen om den där ödesdigra natten , den ni kallar för 'den sista måltiden'.

Även om det är smärtsamt, har jag för att öka klarheten, nedstigit i vibrationsfrekvenser av medvetandet som för mig rakt in i en medveten återerinran av mina tankar och känslor under min sista måltid med mina lärjungar.

Fastän jag var en stark, upplyst man, viss om att jag hade ett öde att fullfölja - som jag inte ville undgå - var jag samtidigt djupt sorgsen då vi påbörjade vår måltid - intagande av föda under judarnas påskhögtid. Mina lärjungar var mina vänner som stått vid min sida under svåra omständigheter. Jag sörjde över att lämna dem och var oroad för deras välbefinnande. Vad skulle hända dem då de fann sig vara ensamma utan min vägledning och mitt beskydd. De hade litat till mig mer än de själva anade. Jag mindes åren då jag undervisade människorna. Jag kände en djup känsla av ironi då jag tänkte på min återkomst från öknen - smutsig och ovårdad men bokstavligen intagen av min glädjefyllda omsorg om mina medmänniskor och upprymd vid tanken på att jag nu skulle kunna föra dem in på rätt väg, inympa i deras medvetande sanningen om livet, visa dem hur de kunde övervinna sina rädslor, sina sjukdomar, fattigdomen och misären. Jag skulle erövra världen'

Hur annorlunda hade det inte blivit' I morgon skulle jag hänga på ett kors' Emellertid var det ändå sant, - att jag hade uppnått stora framgångar. Jag begrundade tillfällena av helande då människorna glädjefyllt bejakade en 'Kärleksfull Fader'. Jag kunde väl förstå varför överprästen och rådet hatade mig. Istället för rädsla, straff och djuroffer hade jag fört fram 'Faderns kärlek' som en realitet och bevisat den genom helande av terminala patienter.

Jag riktade åter uppmärksamheten på mina lärjungar som samtalande under det de åt. De var fortfarande okunniga om den utmaning som låg framför mig - min korsfästelse. Fastän jag vid ett flertal tillfällen varnat dem, vägrade de att tro mig. De trodde jag var rädd för översteprästen och undrade varför. Jag hade undkommit hotfulla situationer förr.

Som vanligt var vid påsken, diskuterade de omständigheterna kring israeliternas flykt från Egypten. Johannes, som var mycket fantasifull, underhöll dem med en målerisk beskrivning av Moses som sammankallade israeliterna och meddelade dem att de nu äntligen skulle lämna Egypten och fly från ett liv i slaveri till frihet i öknen. Med anledning av detta beordrade Moses varje familjs överhuvud att döda ett obefläckat lamm och med hjälp av örter måla dörren till sitt hus med lammets blod. Moses sade att under natten skulle änglar flyga över Egypten och döda egypternas förstfödda och deras boskap. Endast israeliternas förstfödda barn skulle överleva, räddade av blodet på deras dörrkarmar.

Då jag lyssnade på dem och bevittnade deras leenden och erkännande av denna 'förunderliga' händelse insåg jag med vanda hur lite de i själva verket hade förstått av min redogörelse för den 'Himmelske Herren'. Jag hörde Johannes orda om blod, blod, blod - det obefläckade lammets blod, blodet på dörrkarmarna, de egyptiska barnens och boskapens blod. Som alltid förundrade jag mig över judarnas upptagenhet av blod och mindes kort att Abraham hade varit villig att offra sin enda son, hade för avsikt att slakta och offra honom för att han trodde att Gud begärde det av honom. Därefter tänkte jag på de dagliga djuroffren i templet. För mig var hela denna inställning till 'blodutgjutelse' en fullständig styggelse.

Men jag förblev tyst och motsade dem inte. Jag insåg att deras sinnen var fyllda av dessa traditioner lika solida och beständiga som berget. Detta var vår sista måltid tillsammans, den sista måltiden där vi alla var samlade. Det borde vara en fridens stund och ett kärleksfullt avsked.

Av dubbel betydelse för mina lärjungar eftersom påsken var så helig för deras judiska sinnen och detta var något jag måste acceptera i en anda av kärlek och förståelse.

Tidigare hade jag inte firat påsken då traditionen gjorde mig illamående. Jag föredrog att dra mig tillbaka till bergen och stilla meditera i det jag lämnade mina lärjungar att äta påskmåltiden med sina familjer.

På grund av mina tidigare ställningstaganden förundrade de sig inte över min rådande tystnad.

Nu halvlåg och halvsatt jag och kunde inte slappna av som jag vanligen kunde - spänd, upprörd, varmt medkännande med mina lärjungar och samtidigt irriterad på dem.

Jag funderade på hur jag skulle göra för att lämna dessa förvirrade, sömndruckna efterföljare en användbar och verkningsfull symbol att minnas - ett slags ritual för att återföra deras förvirrade tankegångar till allt det jag försökt undervisa dem om. Jag ville väcka dem ur deras blodtörst.

Då jag lyssnade på dem då de talade om Moses och om hans olika mirakulösa verk, kom det för mig att eftersom de var så upptagna av blod så skulle jag ge dem blod att minnas mig med.

Jag lutade mig över bordet och tog upp ett bröd som jag bröt i flera bitar och sade bister: "Jag är likt ert påsklamm. Skicka runt brödet och ta en bit, ät och gör detta i min åminnelse, jag som fört fram den enda verkliga SANNINGEN världen någonsin fått höra.

Låt detta bröd vara symbolen för min kropp som skall krossas på korset".

De slutade tala och stirrade på mig. 'Åt' uppmanade jag dem.

Drömligt tog de tyst varsin bit bröd och skickade runt det.

Därefter höjde jag en stor bägare fylld med vin och uppmanade dem att dricka och skicka runt också den.

'Detta vin är symbolen för mitt blod. Jag har kommit för att ge er SANNINGEN.

Sanningen om Gud - sanningen om livet. Men man har avvisat mig. Mitt blod kommer att utgjutas för er'.

Återigen drack de under tystnad och skickade runt bägaren till nästa man. Deras ansikten var spända men de sade ingenting. Det var tydligt att de var skakade av mina ord och ogillade dem.

Jag visste att Judas erhållit pengar för att peka ut mig till översteprästernas soldater vid lämpligt tillfälle. Jag visste också att påsknatten skulle vara detta tillfälle. Jag sade åt Judas:

'Gå nu och gör det du måste göra'.

Judas såg länge på mig och jag såg smärta och obeslutsamhet i hans blick.. Han hade kommit på andra tankar men min tid var inne och jag ville få det överståndet.

'Gå' sade jag bryskt. Judas reste sig och lämnade rummet.

Lärjungarna häpnade över mitt sätt att tala och frågade vad han skulle göra. 'Han skall gå till översteprästen och informera honom var han kan finna mig.

De kommer att korsfästa mig som jag tidigare sagt er.

Jag tittade på deras olika ansiktsuttryck, chock, tvivel, förskräckelse och i någon mån smärtsam cynism. På detta följde ett utbrott av harmsna frågor. Hur skulle det gå för dem? De hade lämnat sina hem och sina familjer för att följa mig. De skulle förlora sitt liv i frihet och trygghet om jag korsfästes som en simpel brottsling.

Jag sade att de skulle överge mig. Detta förnekade de lidelsefullt - men likafullt gjorde de det.

Jag var alltför trött för att argumentera med dem. Jag var så stark, så trygg i min övertygelse om 'Fadern' inom mig och vid min sida i alla skeden, att jag kunde förlåta dem deras illojalitet.

Då allt var överståndet skulle jag förlösas från min kropp och uppstiga till de ljusets sfärer jag så ofta haft en förnimmelse av men aldrig sett tydligt med mina jordiska ögon. Denna tanke tröstade mig storligen och ingav en glädjefylld känsla av förväntan.

Så jag log mot dem och sade: 'Det är bra att ni utfört vad jag bad er om i åminnelse av mig- och av min död som ännu skall komma. Fortsätt att bryta brödet och dricka vin tillsammans och minns att jag alltid skall älska er och bli kvar hos er i anden till dess vi återförenas där dit jag nu går. Räds icke för ni blir vägledda, ni inspireras, ni kommer att vara starka och ni kommer att tala med klara, klara röster.

Det enda jag vill varna för är detta. I framtiden kommer mycket av det jag undervisat er om att glömmas bort. Mycket av det jag sagt kommer att bli bortresonerat av mänskligt tänkande eller förvrängt av mänskliga myter.'

Panik och larm uppstod. 'Hur är detta möjligt'?

Jag log och lyfte armarna.' Jag har berättat vad som kommer att ske i en avlägsen framtid. Undertiden håll fast vid det jag undervisat er om och tvivla inte på något av det jag sagt.'

Sedan var tiden inne att gå till olivträdgården där översteprästens soldater skulle söka efter mig.

Lärjungarna ville ställa ytterligare frågor men nu hade jag nått fram till slutet i mitt talande till människorna. Jag önskade bara förbereda mig i stillhet för min provning och förflytta mig i anden in i ett tillstånd av trygg, oföränderlig samstämmighet och kommunikation med 'Fadern'.

Vi gick till trädgården och jag drog mig tillbaka till min favoritklippa.

Skyddad för vinden satte jag mig ner och virade min kåpa runt mig. Jag slöt mina ögon och kände hur jag gradvis rörde mig in i en stor inre stillhet i anden och in i en mäktig tystnad. Därefter nedsteg Kraften Själ, trängde in och tog över mitt sinne och hjärta. Den fyllde mig med en så överväldigande kärlek att jag var förvissad om att jag bars och upprätthölls i i kärlek och att jag kunde hålla kvar min kärlek till allt och alla oberoende av vad som hände mig.

Detta var det enda av betydelse, nu när min ödesstund kommit.

Detta är sanningen om brödet och förtärande av vin i åminnelse av mig, mitt liv och min undervisning. Som ni ju vet, ni som läser detta **Brev**, skedde allt det som 'Fadern' låtit mig veta under min sista natt på jorden.

Eftersom jag talade om 'Fadern', 'Sonen' och den 'Heliga Ande' bestämde rådet vid kyrkomötet i Nicosia att jag åsyftade 'tre personer i en'. Följaktligen ber människorna till 'Fadern' om förmåner, bönfäller den 'Heliga Ande' att undervisa dem i andlighet och ber 'Sonen' frälsa dem från deras synder.

Kan ni börja 'förstå' hur 'jordiska och av människor skapade' dessa påfund är?

Ser ni också hur 'känslomässigt baserade' de är?

Genom denna emotionalism och löftet om en 'gratisresa till himlen i Frälsarens fotspår', har dessa påfund blivit till en religiös struktur skapad av människor i syfte att bevara ett kyrkans imperium bland jordiska imperier- Rom, Österrike, Spanien. De har varit anledningen till utbredd tortyr, bålbränning och dödande av oliktankande. De har varit upphovet till krig mellan nationer.

Samtidigt har den 'andliga synen' och 'kreativiteten' som vuxit fram ur denna tro medfört stora fördelar under de två gångna årtusendena.

Dessa trosuppfattningar har varit upphovet till uppförandet av katedraler och kyrkor, munk- och nunnekloster, de har skänkt människor ett meningsfullt syfte, erbjudit tillfällen att uttrycka deras konstnärliga talanger och försett de mindre begåvade med arbete.

Trosuppfattningarna har också inriktat medvetandet hos miljontals människor på de högre sfärerna av vackra tankar och kärlek. De har t.o.m. varit den bakomliggande drivkraften till mysticismen och upplysning då andligt inriktade själar kommit till insikt om den '**Verklighet**' som tidigare varit dold av dessa trosuppfattningar.

Samtidigt har dessa trosuppfattningar också lagt grunden till alla stadier av religiös överlägsenhet och omätlig storhet och rikedom. Dessa är skapade av människor och uttryck för 'ego-impulser' och är därför ur andlig synpunkt hyckleri.

SANNINGEN OM 'SYNDEN'.

Vad som också måste förstås är att genom tiderna såg människorna att vissa delar av mänskligt beteende utgjorde ett hinder för andra människors välfärd. De bevitnade mord, stöld av någon annans hustru och ägodelar som förorsakade mycket smärta och sorg i samhället och annat som gjorde livet svårt och ibland outhärdligt. De resonerade att detta måste vara mot den de kallade 'Guds' vilja. De kallade därför dessa företeelser för 'synd' och betecknade dem som 'onda'. Längre fram resonerade deras profeter sig fram till att ett sådant missanpassat beteende måste härröra sig från en 'ond' makt i motsats till 'Gud' och de kallade den för 'satan'.

De hotade och straffade varandra i tron att 'synder' var 'onda' och att deras 'Gud' skulle bestraffa dem för vad illa de gjorde varandra. Än i denna dag använder sig kyrkan av detta förfarande. Prästerna kontrollerar människor med rädsla.

Konceptet att 'SYNDA' mot Jehova, den Evigt och Oändligt Mäktiga Skaparen var en förslagen och betydande strategi för att utöva kontroll över andra människor.

De kyrkliga trossatserna är en tragisk travesti på allt jag försökte undervisa människorna i Palestina om. Moses var först med att föreviga uppfattningen om 'synd' och 'straff' genom de tio budorden. Moses sade att de givits honom av Gud och ifall israeliterna bröt mot dem skulle de straffas. I vissa fall kunde detta innebära att stenas till döds. De fick lära sig att då de bröt mot lagarna syndade de mot sin 'Gud'.

Sanningen är den att Moses gick upp på berget för att be om hjälp att uppnå kontroll över de bångstyriga israeliterna. Som bönhörelse gavs honom inspirationen till de tio budorden för att bistå honom i hans uppdrag att tryggt föra dem genom öknen med minsta möjliga besvär. Religiösa företrädare accepterar och tror helhjärtat på en 'Gud' som enligt sägen instruerade Moses att inlåta sig i aggressiva handlingar och i massaker i erövrande av 'det förlovade landet'. Ett vackert och produktivt land fräntogs hårt arbetande människor som dödades i tusental. Detta ansågs vara det rätta eftersom 'Gud' hade givit dem ett löfte om ett vackert land där de kunde bosätta sig. Än i denna dag är religiösa företrädare övertygade om att eftersom 'Gud' talade till Moses måste det vara 'Gud' som påbjudit det efterföljande blodbadet. Det finns många liknande förfärliga beskrivningar om krig och blodvite i er bibel som anses rätta och tillåtna för att man trodde att 'Gud' hade beordrat krig mot icke-judarna.

Ser ni inte i judarnas historia den förhärskande **EGODRIFTEN** där t.o.m. 'Gud' används för att frita dem från skuld? I självförhålligandets ögonblick var det tillåtet och **skäligt** att bortse från de tio budorden och inlåta sig i en obegränsad massaker. De trodde inte att det var synd eftersom dödade hade föreskrivits av 'Gud'. Vilken 'Gud' sedan!

Därför måste ni förstå varför det var nödvändigt för mig att födas i Palestina och leva bland judarna i ett försök att hjälpa dem att se att deras traditionella trosuppfattning stod i ett motsatsförhållande till det **GDOMLIGA MEDVETANDETS** själva natur som i sanning givit dem deras eget varande.

Sedan dess, genom århundradena, har människorna brottats med begreppet 'synd' och många innerliga människor har sört över de sätt på vilket de försyndat sig mot 'Gud' och bett om förlåtelse. För länge sedan offrades otaliga djur i Jerusalems tempel för att blidka 'Gud' och förhoppningsvis undkomma syndens påföljder. Ett otal böcker som givit uttryck för sorg och förskräckelse över den mänskliga själens tillstånd har skrivits sen dess, Man har sökt utvägar för att förändra beteendet genom att piska sig själv och tortera köttet i syfte att sona ondskefullheten i tanke och ord och gärningar. Många av dessa böcker har lovordats av 'kristna' i hela Europa och fått en hemvist i de religiösa institutionernas arkiv.

De binder upp människorna vid min urgamla Jesus personlighet, och förkunnar 'människans frälsning från sina synder' genom min död på korset. Som jag tidigare förklarat är denna tro fysiskt omöjlig och står i motsatsförhållande till skapelsens fakta. Ingen gottgörelse för

försyndelser utkrävs av någon överlägsen 'gudomlighet'. Detta är helt och hållet ett mänskligt påfund och därtill hedniskt. Alla arter av blodoffer i religiösa riter är hedniska. Den kristna kyrkan har endast erbjudit sina efterföljare en glorifierad form av hedendom.

När människor gör andra olyckliga på något som helst sätt är de i färd med att skapa sin egen framtida 'comeback'. Inte som en vedergällning utan som 'en medveten skapelseakt'. Därför är det av vikt att dessa uppfattningar om 'synd' och 'frälsning' genom min död på korset skall bekämpas kraftfullt och ersättas av de andliga insikter som delgivits er i dessa

Brev.

Förrän jag lämnar ämnet religiösa doktriner vill jag klargöra att vissa andliga sökare inom den kristna kyrkan, genom tiderna har renat sitt medvetande och blivit medvetna om den '**Kraft**' som de kallat Gud och har kommit fram till att '**Källan till Varandet**' inte lärts ut av kyrkan. Endast ett **fåtal** har varit tillräckligt andligt utvecklade för att förflytta sig bortom den religiösa trons parametrar och uppleva det fulla inflödet av 'Kraften', eftersom majoriteten av människorna endast kan uppfatta Sanning inom ramen för en jordisk terminologi.

Jag, Kristus måste tala om för er, att till dags dato har ingen av alla 'helgon' ens skymtat skapelsens verklighet och sanningen om mänskligt beteendet som jag nu är i färd med att beskriva för er.

Nu är tiden inne då ni måste få höra sanningen om 'synd' och mänskligt handlande och vad människorna är i färd med att åstadkomma på jorden och för sig själva. Detta under förutsättning att ni helt och fullt har frångått den religiösa doktrinens urgamla myter och nu är ivriga, mottagliga och villiga att helt öppna ert hjärta för existensens realiteter. Om så inte är fallet kommer inget av det jag förmedlar att ha någon betydelse för er.

Tro mig, man kan inte blanda gamla religiösa trosföreställningar med **Sanningen om Existensen**. Försöker man, skall man veta att det inte är **Sanningen** man uppfattar utan endast en egen tillämpning av det man trott sig förstå.

Om ni fortsätter att söka efter Sanningen om Existensen, men förblir delade i er övertygelse, kan ni fortsätta sökandet men till ett högt pris för er själva, slitna mellan obeslutsamhet, rädslor och en fortsatt oförmåga att varsebli den nya undervisningens sanna betydelse. Er perception som är i utveckling kommer att fördunklas av 'budskap' som uppkommer ur den tidigare betingningen av ert medvetande och det undermedvetna. Ni kanske inte nu förstår betydelsen av detta problem, men det är oerhört stort då er förhandenvarande trosuppfattning utgör den sanning på vilken ni bygger ert dagliga liv. Den utgör **er** verklighet. Era övertygelser och starka trosuppfattningar kan vara helt illusoriska men om ni fullt och fast tror på dem i ert undermedvetna blir de verklighet för er. Oberoende av hur obetydliga de nya idéerna är som motsäger er tro, kommer ert medvetande att splittras vilket förorsakar stort obehag och lidande för er.

Minns att ert medvetande är materialet ur vilket ni skapar era liv. Denna medvetandestruktur är grunden för alla gensvar i **ert mentala, känslomässiga och fysiska liv. Ert medvetande är er verklighet.**

Detta påstående kan uttryckas på två sätt som vardera är sanna i er tillvaro.

Ert medvetande skapar **er** verklighet, oberoende av vilka de verkliga förhållandena i ert jordeliv än må vara. När människorna trodde jorden var platt ville de inte bege sig alltför långt ut till havs i rädslan att ramla överkanten. De som trodde att jorden var platt levde i enlighet med denna tro.

När Gallileo påstod att jorden var rund ansågs han vara kättare men hans syn på 'jorden som rund' gjorde det möjligt för sjömän att se på jorden på ett nytt sätt och bege sig ut för att upptäcka det som låg på andra sidan havet. Det som krävdes för att möjliggöra detta var en ny tro .

Ni befinner i en liknande position med dessa **brev**. De bland er som avfärdar dem och förlöjligar dem kan liknas vid dem som trodde jorden var platt och att de skulle ramla över kanten om de seglade för långt öster- eller västerut. Deras horisont begränsades avsevärt av deras felaktiga tro.

På samma sätt är horisonten begränsad hos dem som tror att världen är solid. Dag efter dag beklagar och sörjer de olyckorna som drabbat världen i tron att dessa inte kan undgås.

Men de som kan omfatta och som välkomnar Sanningen om Medvetandet, som jag är i färd att delge er, kan liknas vid dem som insåg att resor på havet kunde företas i obegränsad utsträckning åt alla håll förutsatt att viljan att göra en dylik resa fanns.

Därför blir ert medvetandetillstånd det viktigaste i ert liv, inte era relationer eller era ägodelar eller er ställning i samhället. Vårda ert medvetande och alla aspekter av ert liv välsignas.

Ert medvetande kan omhulda er med inre kärlek, glädje och skönhet t.o.m. på slummens bakgator.

Med ett sådant medvetande finner ni att ni avlägsnas från slummens gator till en omgivning som är i samklang med ert inre jag. Förflytta er från era otrevliga omständigheter.

Av det föregående bör ni kunna dra slutsatsen att det är ni själva som skapar kvaliteten i er inre värld, oberoende om ni befinner er i ett fängelse eller för befälet över ett stridsskepp. Ni kan upphöja er omgivning genom att utstråla den livskraft som besjälar ert tänkande. Återigen, ert **medvetande** är er verklighet - inte er make eller hustru, era barn ert hem, er trädgård, era ägodelar, era kvalifikationer, er arbetsplats eller era vänner. Vilket utrymme era vänner och ägodelar än upptar i ert medvetande, på gott eller ont, utgör de endast er personliga perception av dem. Hur dessa människors 'verklighet' ser ut vet ingen annan. Ingen har tillgång till den inneboende godhet som finns dold i en skenbart negativ karaktär. Omvänt anar ingen de dolda drifter och begär som en skenbart charmig person kan besitta. Ert yttre liv gör bara ett avtryck på ert medvetande. Det kan inte skapa eller bestämma ert medvetna gensvar. Ni är själva gensvarets 'skapare'. Hur denna skapelse ter sig beror helt och hållet på ert djupaste synsätt och trosuppfattning vad gäller existensen.

Vidare kan ni när som helst välja att gradvis avveckla er tidigare inre värld och ersätta den med en mer harmonisk sådan som inbegriper en ständigt ökande kärlek, vitalitet och glädje även om de yttre förhållandena - människor och ägodelar förblir desamma. Den andliga kraften i er medvetandestruktur utstrålas och upptas av människor, växter, murstenar och murbruket i er omgivning. Tydliga förbättringar och förändringar sker i allt som kommer i er väg. Det är ert öde, i detta eller nästkommande liv, att nå fram till denna fullständiga insikt. När så sker beträder ni vägen för självbemästrande och fortsätter sedan gradvis att röra er framåt och bli mästare över det mänskliga medvetandet penetrerat och assisterat av **GUDOMLIGT MEDVETANDE**.

Jag, Kristus anbefaller detta Brev åt er. Jag har delgivit er vissa viktiga fakta i skapelsen, som är till hjälp för er då ni skall omvandla egot - väktaren av er individualitet - och återvända till den **VARANDETS UNIVERSALITET** ur vilken ni i själva verket uppstått. Ni har tillgång till medlen med vars hjälp ni kan uppnå villkorlös **kärlek, glädje och personlig fullbordan**. **Minns att jag sagt att jag övervakar vandrarens framsteg. Längs med färden som jag skildrat kommer tidpunkter som bekräftar att jag är med er på färden. Ni kommer att lägga märke till dem – var förvissade om det. Jag upprätthåller er ständigt i gudomlig kärlek för jag är gudomlig kärlek i verksamhet. Tro på detta och finn ro i mitt medvetande som omsluter er.**